

WIJKMAGAZINE

oost!

PROVENIERSHUIS

Het gouden hoekje van Oost

ЛЕЛЯ BUURTTANTES

Steun en toeverlaat voor Bulgaarse families

SHARDA RAMJIAWAN

'Vrijwilligerswerk is mijn lust en mijn leven'

WIJKAGENT JENNY

Samen werken aan
een veilige wijk

ONDERNEMEN IN OOST

10 vragen aan Jolanda Gouw
van ByYoos

WIJKAGENDA

Ontmoeting, sport, muziek,
taal en creativiteit

Voorwoord

Colofon

Redactie

Alexandra Stok
Inge van Harten
Jolanda Gouw-Bullee
Jeannette Nieuwenhuizen
Kari Kolstrup
Nel van Oudenaarde

Vormgeving

Jeannette Nieuwenhuizen

Met bijdragen van

Jeni Vasileva
Kitty Hollestein

Met dank aan

Roxane Kremers
Alle partners in de wijk
Gemeente Schiedam

Contact met de redactie

wijkmagazine@oostpactdoor.nl

Bezorging

Huis-aan-huis in Schiedam-Oost

Afhaalpunten

Wijkhuis Oost
Bibliotheek Oost
Café Pleinzicht
Snackbar De Pinguin

Frequentie

4 x in 2022 (proefperiode)

2022, nummer 2

In februari van dit jaar verscheen het eerste nummer van OOST! Aan de lancering van het wijkmagazine ging een maandenlange voorbereiding vooraf, waarin de redactie werd gevormd en waarin we veel hebben vergaderd, geschreven, geschrapt, herschreven, gewikt en gewogen. Toen het eenmaal gedrukt en wel voor ons lag, waren we trots en voldaan. En ook een beetje gespannen, want wat zou de wijk ervan vinden? Aan de vele positieve reacties te horen is OOST! goed ontvangen. Daar zijn we blij mee! We zijn direct vol enthousiasme met dit tweede nummer aan de slag gegaan. De wijk zit vol verhalen dus de inhoudsopgave stond snel op papier.

De komende maanden wordt in Oost, na langdurige wegbrekingen, een aantal grote projecten opgeleverd. Met de aanleg van het groen is het project De Drie Lanen zo goed als afgerond en binnenkort is ook de Natuurkundigenbuurt klaar. Op andere plekken in de wijk gaat de boel juist op de schop, zoals op het Stationsplein. Nu de coronamaatregelen – hopelijk voorgoed – zijn opgeheven, gaan alle deuren weer wijd open en zien we de wijkagenda volop gevuld raken. Het bruist als vanouds in het wijkhuis en ook daarbuiten wordt van alles georganiseerd. Of je nu iets creatiefs of sportiefs wilt ondernemen, muziekles voor je kind zoekt of graag wijkgenoten wilt leren kennen: er is voor ieder wat wils. In het midden van het magazine hebben we alle vaste activiteiten in de wijk op een rijtje gezet. Met opzet op die plek, zodat je het makkelijk kunt uitscheuren om te bewaren.

De meest up-to-date agenda vind je op de website wijkportaal.oostpactdoor.nl. Daar kun je met een druk op de knop contact opnemen om je aan te melden of aanvullende informatie op te vragen. Neem dan meteen een kijkje op het prikbord, want daar staat regelmatig vraag en aanbod op van bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk. Bijvoorbeeld oproepjes voor burenhulp of ander vrijwilligerswerk. Misschien zit er iets voor jou bij? Verderop in dit magazine vertelt een aantal vrijwilligers over hun drijfveren om zich voor de wijk in te zetten. En kun je je laten inspireren tot het organiseren van iets gezelligs in je straat of buurt, al dan niet met behulp van een gemeentelijke bijdrage uit het straat- of wijkbudget.

Wil je op de hoogte blijven van wat er in de wijk speelt, neem dan regelmatig een kijkje op oostpactdoor.nl of volg Oost Pact Door op [Facebook](#), [Twitter](#) en/of [Instagram](#).

OOST! wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Heb je het eerste nummer over het hoofd gezien? Op oostpactdoor.nl/wijkmagazine kun je de digitale versie lezen. Of mail wijkmagazine@oostpactdoor.nl, dan doen we een gedrukt exemplaar in je brievenbus.

Alexandra, Inge, Jolanda, Jeannette, Kari en Nel

INHOUDSOPGAVE

Uitgelicht

Buurttantes weten raad	6
Jolanda in gesprek met Albert de Bruin	8
De Peperklip: school met een groen hart	12
Ik ben vrijwilliger in Oost: Sharda Ramjiawan	16
Wijkagent Jenny Blanker: Samen werken aan een veilige wijk	20
Acoustic Monday: open podium voor lokaal talent	26
Familieverhalen uit Oost: Venicius Barbosa	32
Stadstuinieren op het Van 't Hoffplein	33
Column Kitty: Schoon!	34
Het Proveniershuis, het gouden hoekje van Oost	35

En verder ...

Oost knapt op	4
Straatteams in Oost	10
Opgroeien in Oost	12
Wonen in Oost	15
Wijkagenda	22
Ondernemen in Oost	24
Buurtpraatje	28
Duurzaam Oost	32
Schoon Oost	40
Puzzel	42





Vertraging voor Hof van Aleida

De voormalige Gravin Aleidaschool aan de Oostsingel wacht al sinds 2017 op herbestemming. Het pand kwam na bijna 100 jaar trouwe dienst leeg te staan, nadat de school met de Sint Jansschool fuseerde tot KBS Kaleidoscoop. Daarna bood het tijdelijk onderdak aan onder meer KomKids en theatergezelschap De Stokerij. Een groep wijkbewoners heeft hierna tevergeefs gepleit voor herbestemming met een openbare functie. De gemeente koos er echter voor het schoolgebouw te verkopen, en momenteel wordt het tijdelijk bewoond.

Vorig jaar presenteerde projectontwikkelaar Fullhouse een ontwerp voor de ontwikkeling van 15 lofts en appartementen. Uit recent onderzoek blijkt dat de bijgebouwen en de gymzaal ernstige funderingsproblemen hebben en moeten worden gesloopt. Het plan ging terug naar de tekentafel, en nu komen op de vrijgevallen ruimte 8 nieuwbouwwoningen van twee woonlagen terug, wat het totale aantal woningen op 19 brengt. Het hoofdgebouw wordt volledig verduurzaamd en in de gemeenschappelijke binnentuin komen wadi's: verdiepte waterdoorlatende plekken waar regenwater goed in de grond kan trekken. De planning is nu dat de woningen rond de zomer in de verkoop gaan en dat de eerste werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2022 starten. Op bovenstaande impressie zie je het aangepaste ontwerp van 'Hof van Aleida', met op de achtergrond de contouren van de woningen aan de Villastraat en op de voorgrond die van de Oostsingel.

hofvanaleida.com

Natuurkundigenbuurt bijna klaar

In de Natuurkundigenbuurt worden 15 straten opgehoogd en van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Een belangrijk deel van de werkzaamheden vindt ondergronds plaats. Daar is een nieuw riool aangelegd, waardoor regenwater gescheiden kan worden afgevoerd naar de vijver bij Het Stoopje. Bovengronds komt er nieuwe bestrating, straatmeubilair en verlichting. Voor bewoners die dat willen wordt een geveltuintje aangelegd, dat zij zelf kunnen beplanten. Het project is begin 2021 van start gegaan en is nu in de laatste fase. Als laatste wordt het riool onder de Marconiweg aangepakt. Dat moet eind mei klaar zijn.

Het sluitstuk wordt de inrichting van het Ohmplantsoen, het pleintje op de hoek van de Ohmstraat en de Marconiweg. Hier wordt groen aangelegd en een afgesloten fietsstalling met ruimte voor 60 fietsen. Midden op het pleintje komt een 'bloempot' van twee meter doorsnede, met daarin een sierpeer van maar liefst acht meter hoog. Marian Weeda van atelier Stukje bij Beetje gaat de pot de komende maanden versieren met duizenden mozaïekstukjes. Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd om hieraan mee te helpen. Heb je nog kleurrijk oud servies over, of vind je het leuk om te komen mozaïeken? Je bent van harte welkom! Ervaring is niet nodig, Marian helpt iedereen op weg.

marian@stukjebijbeetje.nl

stukjebijbeetje.nl



Op het parkeerterrein tegenover het station markeert het bouwboard van projectontwikkelaar Blauwhoed de start van een grote verandering. Als alles naar plan verloopt, start hier eind 2022 de bouw van s'MAAK, een appartementencomplex met daaronder ruimte voor horeca en kantoren.

Het spreekwoord luidt dat over smaak niet te twisten valt, maar s'MAAK maakt in Oost veel tongen los. Liefhebbers van moderne architectuur vinden het een aanwinst voor de wijk en ook de kopers van de 79 appartementen kunnen niet wachten tot de eerste schop de grond in gaat. Aan de andere kant is er ook veel kritiek op het plan. Met name vanwege de omvang; het complex beslaat het hele terrein tussen het Stationsplein, de Schie, de Overschiededwardsstraat en de Singel, en de vijftien etages tellende woontoren aan de stationskant wordt maar liefst 53 meter hoog.

Zorgen om parkeerdruk

Veel wijkbewoners maken zich daarnaast zorgen om de toenemende parkeerdruk. Door de bouw verdwijnen 39 parkeerplaatsen, terwijl met de komst van meer woningen — ook in het AMEC-gebouw aan de overkant — de noodzaak voor parkeergelegenheid juist toeneemt. De gemeente verwacht dat door

de nabijheid van het openbaar vervoer en de opkomst van de deellauto voldoende in de parkeerbehoefte wordt voorzien. Ook kunnen bewoners van de nieuwbouw geen parkeervergunning aanvragen.

Waterberging onder het complex

s'MAAK wordt gebouwd aan de rand van de Stationsbuurt, het deel van de wijk dat regelmatig met wateroverlast kampt. In lagergelegen straten als de Oosterstraat en de Villastraat lopen bij hevige regenval huizen onder water, omdat het riool het regenwater niet snel genoeg kan verwerken. Om deze straten te ontlasten, wordt voorafgaand aan de bouw een grote waterberging uitgegraven. Hier kan 600.000 liter water worden opgevangen en afgevoerd richting de Schie.

Nieuw hoofdkantoor voor Woonplus

Onderin het gebouw wordt 2.000 vierkante meter kantooruimte gerealiseerd. Dit wordt de nieuwe thuisbasis van woningcorporatie Woonplus, die nu nog in Groenord is gevestigd. Daarnaast wordt er 240 vierkante meter vloeroppervlak gereserveerd voor horeca-activiteiten. s'MAAK moet medio 2024 klaar zijn.

smaak-schiedam.nl



Леля Buurttantes weten raad

Het Bulgaarse woord *lélya* - uitgesproken als *lela* - betekent letterlijk 'tante'. Je zegt het tegen de zus van je vader of moeder, maar het is ook een aanspreektitel waarmee je respect betuigt aan een vrouw met meer levenservaring dan jijzelf. Serap Önal, Ina Ekim Asenova en Nezahat Karaaslan zijn respectievelijk coördinator en vrijwilligers van het Lela-project in Oost. Ze maken

Bulgaarse gezinnen wegwijs in Schiedam en staan hen met raad en daad bij. Hun doel is de ouders de kennis en vaardigheden aan te reiken die ze nodig hebben om hun kinderen hier een goede toekomst te bieden.

'In de praktijk hebben we vooral contact met de moeders', vertelt Serap. 'We bieden een luisterend oor en praktische hulp,

en we brengen ze met elkaar in contact zodat ze aan een sociaal netwerk kunnen bouwen.' Nezahat vult aan: 'Je kunt ons zien als een soort buurttantes. Als je niet in Nederland bent opgegroeid, is het een hele toer om te snappen hoe alles hier werkt. Hoe zit het onderwijssysteem in elkaar? Bij wie kun je terecht met opvoedvragen? Waar kan je kind sporten? Wij hebben al wat oudere kinderen en kunnen

dus de weg wijzen naar de juiste voorzieningen en activiteiten.'

De Turks-Bulgaarse Ina herinnert zich nog maar al te goed hoe verloren ze zich voelde toen ze net in Nederland was. 'Ik zocht een peuterspeelzaal voor mijn dochter, die toen bijna drie was. Maar ik had geen flauw idee hoe ik dat moest aanpakken. Een buurvrouw adviseerde mij om naar het wijkhuis te gaan. Daar kwam ik in contact met Serap. Die legde alles rustig uit en ging zelfs met me mee naar het aanmeldingsgesprek. Omdat ze alles voor me vertaalde, wist ik zeker dat ik geen belangrijke informatie had gemist.' Ze slaakt een diepe zucht en lacht: 'Ik was zó blij met haar hulp! Maar ik besepte ook dat ik snel op Nederlandse taalles moest, want het is niet fijn om zo afhankelijk van een ander te zijn. Daarvoor heb ik me dus meteen opgegeven.'

Groepsbijeenkomsten

De lela's bieden individuele ondersteuning aan gezinnen, maar organiseren ook wekelijkse groepsbijeenkomsten in het wijkhuis. De kinderen komen mee en volgen een eigen programma, meestal iets creatiefs. Dat geeft de moeders gelegenheid om gezellig bij te praten en ervaringen uit te wisselen. De meeste kinderen vinden het in het begin best spannend om iets zonder hun moeder te doen. En andersom. 'Maar leer je ze dat niet, dan is de overgang van het veilige thuis naar de peuterspeelzaal of basisschool heel groot', aldus Ina. 'Dan huilen ze de eerste tijd elke dag tranen met tuiten, en daar word je als moeder natuurlijk ook verdrietig van.'

De voertaal in de groep is zoveel mogelijk Nederlands. Onder leiding van Nezahat

werken de moeders met allerlei woordspelletjes spelenderwijs aan hun woordenschat. Met haar ervaring als ouderconsulent en onderwijsassistent is deze rol Nezahat op het lijf geschreven. Zelf woont ze al sinds 1971 in Nederland. 'Ik was zes jaar oud toen ik vanuit Turkije hiernaartoe kwam. Ik ging meteen naar school. Als kind pik je de taal razendsnel op. Voor mijn moeder was dat veel lastiger. Ik heb jarenlang voor haar moeten tolken. Pas in de jaren '80 kwamen de buurthuizen op en kon ze eindelijk op Nederlandse les. Gelukkig waren wij gezegend met een overbuurvrouw die ons gezin met van alles en nog wat hielp. Die noemden wij naar goed gebruik natuurlijk tante Loes!'

'Het is een hele toer om te snappen hoe alles hier werkt'

In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Dat stelt Serap vast op basis van behoeften van de groep of van wat er in de samenleving speelt. 'De stijgende gasprijzen bijvoorbeeld. Veel Bulgaarse gezinnen wonen in slecht geïsoleerde huizen en hebben een torenhoge energierekening. Daarom nodigde ik onlangs een energiecoach uit om besparingstips te komen geven. Andere thema's zijn onder meer veilig buitenspelen en gezonde voeding. En nu we er weer op uit kunnen, gaan we ook weer uitstapjes maken, bijvoorbeeld naar de jeugdbieb of het museum.'

Lief en leed

Ina is inmiddels zo thuis in Oost dat ze op haar beurt nieuwkomers ondersteunt. 'Ik

ben nu vier jaar lela en doe vooral werving. Als ik vrouwen op straat of op het schoolplein Bulgaars hoor spreken, vertel ik over de bijeenkomsten en vraag ik: kom je een keer mee? Zo komen er steeds nieuwe vrouwen bij, ook met andere achtergronden. Iemand bracht een keer haar Syrische buurvrouw mee. Toen nodigde een andere haar Eritrese buurvrouw uit en nu raakt de groep steeds meer gemixt. Dat is fijn, want het is goed om ook buiten je eigen cultuur vrienden te maken.'

Dat de groep hecht is, blijkt uit het feit dat ze elkaar regelmatig thuis opzoeken. Als er een baby is geboren, gaan ze op kraamvisite. Als iemand een dierbare is verloren, gaan ze langs en bieden ze troost. En er is vrijwel dagelijks over van alles en nog wat contact via een WhatsApp-groep.

Preventie

De Bulgaarse gezinnen moeten hun draai zien te vinden in een land waarvan ze de taal en cultuur niet kennen. Andersom weten zorgverleners, scholen en andere instanties vaak ook niet goed hoe ze Bulgaren het best kunnen ondersteunen. De lela's hebben nauw contact met de basisscholen in de wijk. Serap: 'Die kunnen een beroep op ons doen als ze zich zorgen maken om een kind, of als het contact met de ouders niet soepel verloopt. Wij spreken de taal - de meeste Bulgaren in Oost spreken Turks - en kennen de cultuur. Als we op tijd worden ingeschakeld, kunnen we problemen of schooluitval helpen voorkomen. Door in de jonge jaren te helpen, geven we de kinderen de beste kansen voor de toekomst.'

📍 Wijkhuis Oost, Boerhaavelaan 79
🕒 Elke woensdag 14.00-16.00 uur

Vraag je je ook weleens af wie degene is die je vaak tegenkomt op straat of in de supermarkt? Of wie er eigenlijk naast je woont? Jolanda Gouw-Bullee is altijd reuze benieuwd naar de verhalen van wijkgenoten. Ook voor dit wijkmagazine vroeg ze weer een Oosterling het hemd van het lijf.

Jolanda in gesprek met ... Albert de Bruin



Albert de Bruin woont in de voormalige Theo Thijssenschool aan het Edisonplein. Via de enorme hal en het stenen trappenhuis, waar het licht door de prachtige hoge glas-in-loodramen binnenvalt, bereik ik op de eerste etage zijn huis annex atelier.

Binnen kijk ik mijn ogen uit. Overal hangen schilderijen van eigen hand. Van jazzartiesten – ‘want die hebben zo’n expressieve kop’ – tot landschappen. Verder zie ik muziekinstrumenten, waaronder accordeons, een piano en een didgeridoo. Een bonte verzameling van prachtige engeltjes, christelijke beelden, kroonluchters en nog veel meer. Alles ademt een nostalgische sfeer uit, waarin je de liefde voor kunst en muziek terugziet.

Maar ik kom niet alleen om te kijken, ik wil meer weten van deze bijzondere man. Ik neem plaats in een soort troon en luster, onder het genot van een kopje gemberthee, geboeid naar Alberts herinneringen en anekdotes.

Watersnoodramp

Alberts leven begon in 1953, het jaar van de watersnoodramp. Het gezin De Bruin woonde achtereenvolgens op de Grofbaan, en de Lange Achterweg in het centrum van Schiedam. Toen Albert een jaar of zeven was, verhuisden ze naar de Fultonstraat in Oost. Zijn lagereschooltijd bracht hij door op de toenmalige Beatrixschool, nu De Singel, aan de Buijs Ballotsingel. Het voortgezet onderwijs en Albert bleek echter geen goede combinatie, want na welgeteld één jaar middelbare school hield hij het voor gezien. Ik bedenk me later hoe apart het is dat hij nu al zo lang en met zoveel plezier in een klaslokaal woont en werkt.

Van ketelbinkie tot kunstenaar

Albert was nog maar 13 jaar oud toen hij ging varen. Eerst op de Rijnvaart, nog niet zo ver van huis. Maar twee jaar later monsterde hij aan op het weerschip de

Cirrus. Dat voer naar de Ierse Zee om voor het KNMI weerballonnen op te laten. Het was hard werken, maar het wende snel. De daaropvolgende jaren reisde Albert in dienst van verschillende handelsrederijen de hele wereld over. Werken op de grote vaart was heel afwisselend. Van varen op een olietanker tot het verschepen van dierenhuiden en Zuid-Amerikaanse polo-paarden, alles kwam in die jaren voorbij. Op mijn vraag of hij weleens zeeziek of bang was, krijg ik als antwoord: ‘Nou, ziek alleen de eerste keer. Maar dat kwam waarschijnlijk door de vette worstjes die ik vooraf had gegeten. Daarna nooit meer last gehad. En bang was ik eigenlijk nooit. Op de Atlantische Oceaan zaten we eens drie dagen in een cycloon. In de huizenhoge golven was het schip een speelbal, maar ik was geen moment angstig. Het was wél spannend natuurlijk.’

Na acht jaar op zee keerde Albert het zeemansleven de rug toe. Terug aan wal rolde hij van de ene in de andere baan. Ik verbaas me over de diversiteit van zijn werkzaamheden: van portier tot stuntman in bekende films als *Soldaat van Oranje* en *Een brug te ver* en in de Duitse krimiserie *Tatort*. Gelukkig is hij bij deze gevaarlijke activiteiten heel gebleven.

Kunst als ruilmiddel

Van kinds af aan tekent Albert graag, en die oude liefde kwam een hele poos later weer naar boven. In een periode waarin hij even zonder werk zat, volgde hij schilderlessen bij de toenmalige Stichting Eigen Werk aan de Overschiesestraat. Zijn talent viel direct op, en nog tijdens de cursus verkocht hij zijn eerste schilderij: een landschap met een Schiedamse molen. Albert wilde daarnaast ook graag muzieklessen volgen, maar daarvoor had

hij niet genoeg budget. Een bewonderaar van zijn kunst bracht uitkomst en bood aan 20 zanglessen te betalen in ruil voor een schilderij. Die deal werd drie keer verlengd: vier schilderijen leverden 80 lessen op. Mooi hoe mensen elkaar op zo’n creatieve manier blij kunnen maken.

Liefde voor muziek

De meeste mensen in Oost kennen Albert als de zingende schilder of andersom, de schilderende zanger. Hoe zijn liefde voor muziek is begonnen? ‘Toen ik nog op zee werkte, kwam ik veel in Amerika. Daar kocht ik cassettebandjes van operazanger Mario Lanza, waar ik een groot fan van was. Op de terugreis konden ze aan boord meegenieten van mijn zangoefeningen en bij thuiskomst kende ik alle nummers uit mijn hoofd.’



Al dat oefenen werd jaren later beloond: Albert werd aangenomen voor de vierjarige zangopleiding aan het Rotterdams Conservatorium. Hij had niet de juiste vooropleiding en was met zijn 36 jaar eigenlijk al te oud, maar zijn talent en inzet maakten dat hij toch werd toegelaten. Hij leerde er pianospelen en zijn zangtalent verder te ontwikkelen. Zijn specialisatie was de romantische muziek van componisten als Schubert en Liszt. Maar hij zingt met hetzelfde gemak aria’s uit Italiaanse opera’s en traditionele Napolitaanse levensliederen.

Dankzij het tv-programma *Holland’s got Talent* verwierf Albert in 2009 nationale bekendheid. Zijn prachtige tenorstem bracht hem tot de finale van de talentenjacht. Er volgden vele optredens,

en tot op de dag van vandaag zit Albert vol muzikale plannen. Zo vertelt hij over zijn ideeën voor *Schubert aan de Schie* en *Romantiek aan de Schie*. ‘Ik heb de domeinnamen al geregistreerd.’ Nu we eindelijk weer vrij kunnen genieten van optredens en evenementen, hoop ik van harte dat hij deze mooie plannen kan uitvoeren.

Tevreden Oosterling

Albert woont heel erg naar zijn zin in Oost en dat kan ik goed begrijpen. Nadat de school in 1984 zijn deuren sloot en de klaslokalen werden verbouwd tot woningen, behoorde Albert tot een van de eerste bewoners van dit bijzondere gebouw. Hij kijkt uit op het Edisonplein, dat momenteel wordt getransformeerd van een stenige vlakte in een groen speelplein. Zelfs de lantaarnpalen worden vergroend met klimop, vertelt Albert. Achter het gebouw ligt een binnentuin voor de bewoners van de omliggende huizen, waar het goed toeven is. Kortom, hier woont (en werkt) een tevreden Oosterling!

Ik heb genoten van het gesprek met deze wijkgenoot én heb weer een stuk geschiedenis gehad. Zoals over de weerscheper Cirrus en Cumulus, die in de tijd vóór de meteosatellieten metingen deden waarop het KNMI de weersverwachtingen baseerde. En over de Schiedamse architect Piet Sanders, de ontwerper van de Theo Thijssenschool, waarvan de bouw in 1920 werd voltooid. Een opmerkelijk detail is dat diens zoon, Piet Sanders junior, een fervent kunstverzamelaar was. Hij zou de bijzondere collectie van Albert vast en zeker hebben kunnen waarderen!

Instagram: [instagram.com/albert.debruin](https://www.instagram.com/albert.debruin)

Heb je een goed idee voor jouw straat en wil je dat samen met je burens uitvoeren? Dan kun je een straatteam oprichten. De gemeente stelt elk straatteam jaarlijks € 500 ter beschikking. Dit bedrag kan worden besteed aan bijvoorbeeld een straatfeestje om elkaar (beter) te leren kennen, een leuke activiteit voor kinderen of een gezamenlijke opschoon- of opfleurdag.

In Oost zijn al straatteams actief in de volgende straten: Copernicusplein, Daltonstraat, Dr. Zamenhoffpad, Fultonplantsoen, Halleystraat, Hogenbanweg, Oostsingel, PKO-laan, Rotterdamsedijk, Van Marumstraat, Villastraat en Wattstraat. De teams gaan zelf aan de slag met hun ideeën, maar kunnen ook bij allerlei organisaties in de wijk terecht voor inspiratie en een helpende hand.

Wil je ook een straatteam starten? Neem dan contact op met wijkregisseur Ursula Rutten via u.rutten@schiedam.nl.

Zo werkt het

Het straatteambudget is bedoeld voor activiteiten die de saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid in de straat vergroten. Er zijn een paar spelregels:

1. De activiteiten dienen voor alle straatbewoners toegankelijk te zijn en dus in de openbare ruimte plaats te vinden. Dus wel op de stoep of op het plein, maar niet in iemands achtertuin.
2. Het straatteambudget mag voor maximaal de helft worden besteed aan eten en (alcoholvrij) drinken. Attenties voor 'lief en leed' mogen maximaal 20 euro per persoon kosten. Zo'n attentie is bijvoorbeeld een bloemetje of een kraamcadeautje. Cadeaubonnen worden niet vergoed.
3. Aan het eind van het jaar laat het straatteam aan de hand van bonnetjes zien waarvoor het budget is gebruikt. Budget dat niet is uitgegeven, kan niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

schiedam.nl/a-tot-z/straatteam

Vrolijk Pasen aan de Oostsingel

Op een zonovergoten Eerste Paasdag organiseerde het Straatteam Oostsingel een gezellige burenbijeenkomst op het pleintje voor de voormalige Gravin Aleidaschool. Terwijl de kinderen paaseieren zochten, praatten de volwassenen gezellig bij onder het genot van koffie en zelfgebakken cake en taart van buurvrouwen Ellie en Elly (de 'bak-Ellies').



De aanhouder wint

Miranda Duchenne en Annie de Jong wonen respectievelijk al 18 en 33 jaar op de Rotterdamsedijk en zagen met lede ogen aan hoe de overlast en criminaliteit in hun straat steeds verder toenam. Na het zoveelste incident was de maat vol en namen ze het heft in eigen handen. Als Straatteam Rotterdamsedijk zetten ze zich in voor een veilige, schone en gezellige straat.

'Een gesprek met wijkagent Jenny bracht het balletje aan het rollen', vertelt Annie. 'Die stelde voor om een buurtpreventiegroep via WhatsApp te starten. Binnen de kortste keren zaten daar 35 burens in. We brengen elkaar op de hoogte van verdachte of bijzondere situaties.' Dat een aantal leden geen Nederlands spreekt, vormt volgens Miranda geen belemmering. 'Ik spreek mijn boodschap in en Google Translate zet het met een druk op de knop om naar het Pools of Spaans.'

Containeradoptie

Veiligheid was niet het enige issue in de straat. Ook de stapels vuilniszakken en huisraad die regelmatig naast de ondergrondse afvalcontainer stonden, waren vele burens een doorn in het oog. Miranda constateert tevreden dat dát verleden tijd is sinds ze container S-OOS-047 officieel heeft geadopteerd. 'Natuurlijk ligt er echt nog wel eens troep naast. Het gedrag van mensen veranderen vraagt geduld en crea-

tiviteit. Zo hebben we in drie talen instructies in op de container geplakt. Burens zonder pasje mogen zelfs bij mij aanbellen om het mijne te lenen. Als de container vol is, leg ik er een briefje met 'VOL' op en zet ik in de app dat ze naar die verderop langs de dijk moet lopen. En jazeker, dat werkt!'

Veel leden van de appgroep bleken elkaar niet of nauwelijks te kennen. Daar moest volgens de buurvrouwen verandering in komen. Ze vroegen een straatbudget aan en organiseerden een feestelijke kennismakingsmiddag voor alle bewoners van de huizen tussen de Lange Singelstraat en het Halleyplein. Miranda: 'Daarvoor moest de boel er natuurlijk wel een beetje netjes bij liggen. De wijkboa heeft alle zwerf fietsen verwijderd en wij zijn met prikstokken de dijk op gegaan.'

Annie is ervan overtuigd dat het feestje de buurt veel goed heeft gedaan. 'We weten nu van elkaar wie we zijn en dat we allemaal graag in een fijne straat willen



wonen. En alleen al de wetenschap dat er door burens op jou en op je spullen wordt gelet, maakt dat ik me veel prettiger en veiliger voel dan een tijdje terug.'

Lange adem

Het straatteam heeft de smaak nu echt te pakken. Begin mei werd aan de voet van de dijk een gezellig 'straatzitje' in gebruik genomen, met bankjes, kleurrijke plantenvakken en een klimatuintje. Samen met de Buurtwerkplaats maakten de bewoners bloembakjes voor naast de voordeuren, die direct werden gevuld en opgehangen.

Het enthousiasme van Annie en Miranda werkt duidelijk aanstekelijk, want inmiddels voelen steeds meer burens zich verantwoordelijk voor het netjes houden van de straat. Miranda: 'Dan ga ik naar buiten om wat losse rommel op te ruimen en zie ik dat iemand me al voor is geweest.'

Dat je blijvend moet investeren in een schone leefomgeving, weten de dames als geen ander. 'Je moet er bovenop blijven zitten. Wat helpt, is dat we korte lijntjes hebben met de wijkagent, de wijkboa, de wijkregisseur en de afvalcoach. En dankzij het straatbudget hebben we ook wat financiële ruimte om dingen aan te pakken. Er is nog veel te doen en we zullen een lange adem moeten hebben. Maar de aanhouder wint!'



De Peperklip: school met een groen hart

Een wilgenhut, een insectenhotel en sinds kort zelfs een heuse moestuin; basisschool De Peperklip laat geen kans onbenut om de omgeving van de school te vergroenen. Drijvende kracht achter al deze initiatieven is Jetta Hulshoff, leerkracht van groep 6.

Juf Jetta staat al bijna 30 jaar voor de klas en heeft al vele honderden kinderen haar liefde voor de natuur bijgebracht. Een van de belangrijkste lessen die ze haar leerlingen graag meegeeft, is dat we zuinig

moeten omgaan met onze planeet. 'Dus de lichten uit als we naar buiten gaan, een drinkbeker in plaats van een pakje sap mee naar school én samen onze stad schoon en groen houden. Dat zijn we verplicht aan de generaties die na ons komen.'

Als je kinderen iets wilt bijbrengen over de natuur, dan moeten ze die kunnen zien, horen, voelen en ruiken. Daarom is het schoolplein een paar jaar geleden flink vergroend. Tegels eruit, planten erin! De traditionele speeltoestellen werden vervangen door onder meer een wilgen-

hut en een houten speeltoren om lekker in te klauteren. Jetta: 'Omdat het schoolgebouw op de nominatie staat voor sloop en herbouw, was het budget beperkt. Samen met de leerlingen hebben we nagedacht hoe we het plein en de ruimte rondom de school met bescheiden middelen toch leuk en uitdagend konden maken.'

Zo werden langs de gevel aan de kant van de Fahrenheitstraat groene borders aangelegd en een vogelbadje en een insectenhotel geplaatst. In de voortuin kwam een composthoop en werd een grote takken-

ril gebouwd. Dat is een stapel dood hout waarin mossen en paddenstoelen groeien en vogels, insecten en kleine zoogdiertjes onderdak vinden. Een ideale manier om de biodiversiteit in een versteende omgeving als Oost te vergroten.

'Kinderen moeten de natuur kunnen zien, horen, voelen en ruiken'

Kruipers en vliegers

Dit schooljaar zijn de leerlingen begonnen met de aanleg van een moestuin. Een project dat serieus wordt aangepakt onder leiding van een vakdocent, 'moestuinjuf' Mirjam Hooijmeijer. Zij laat de kinderen spelenderwijs van alles ontdekken. Welke groenten zaai je in welk seizoen? Wat kruipt en vliegt er allemaal in en om de moestuin en waarom zijn al die beestjes zo belangrijk? Leerlingen die de smaak te pakken hebben, kunnen na schooltijd aan aanvullende lessen deelnemen.



Natan uit groep 6a en Jolene uit 6b hebben al moestuinles gehad en zijn er erg over te spreken. Natans klas heeft onder meer de levenscyclus van een plant bestudeerd door een bruine boon te ontleden. 'Als je 'm openmaakt, zit er binnenin al een heel klein levend plantje.' Hij weet ook heel goed waarom al dat groen rond de school zo belangrijk is: 'Het zorgt voor zuurstof en dat hebben we nodig om adem te halen.' Jolene laat zien waar ze de zaadjes van rucola en munt heeft geplant. 'Kijk juf, ze zijn al aan het uitkomen', roept ze trots.

In de soep

Een stukje verderop zitten de pas gezaaide uien en wortels nog diep onder de zwarte aarde verscholen. Maar Jetta heeft er al een mooie bestemming voor. 'Zodra we die kunnen oogsten, gaan ze meteen in de soep! Het is toch geweldig dat we straks in onze naschoolse kooklessen aan de slag kunnen met ingrediënten uit eigen tuin? En onze meester Peet houdt de appelboom scherp in de gaten, dus dit najaar kunnen we van zijn befaamde appelmoes genieten. Zo is het cirkeltje rond en leren de kinderen wat er allemaal aan voorafgaat voordat eten op je bord ligt.'



Buitenlokaal

Een deel van de voortuin doet dienst als buitenlokaal, met een waterproof schoolbord aan de muur en boomstammen als zitplaatsen. Jolene legt uit: 'Hier hebben we natuurles en als het buitenlesdag is ook gewone vakken als taal en rekenen.' Om de hoek staat de nieuwste aanwinst: een grote regenton die op de hemelwaterafvoer is aangesloten. Een lang gekoesterde wens van Jetta, die er dan ook bijzonder mee in haar nopjes is. 'De moestuin heeft veel water nodig. Het is zonde om daar kostbaar leidingwater voor te gebruiken. Daar zit trouwens kalk in en dat is helemaal niet zo goed voor de plantjes.'

Positieve invloed

Een groene speel- en leeromgeving is goed voor de ontwikkeling van onder meer motoriek, creativiteit en sociale vaardigheden. Bovendien biedt groen verkoeling op warme dagen en verbetert het de luchtkwaliteit. Jetta hoopt dan ook dat er bij het ontwerp voor de nieuwbouw véél groen wordt ingetekend. 'Vooral nu Schiedam steeds verder wordt volgebouwd, moeten we elk beetje groen koesteren. Voor de kinderen én voor het klimaat.'



JUNIOR REPORTER

WIE: DIOREN

LEEFTIJD: 8

SCHOOL: KALEIDOSCOOP

GROEP: 5

WAAR: HALLEYPLEIN



Over de vraag of hij gastreporter voor dit wijkmagazine wil zijn, hoeft Dioren geen seconde na te denken. Natuurlijk! Tussen roboticales in het wijkhuis en zwembles in Zwembad Zuid heeft hij nog nét een gaatje in zijn agenda. En Dioren weet precies wat hij wil vertellen en laten zien.

Hoe vind je het om in Oost te wonen?

'Leuk! Ik ken veel mensen. Kijk, bij die blauwe deur woont een vriendje van mijn broertje. En daar aan de overkant woont iemand uit mijn klas. Bij de avondwinkel doe ik vaak boodschappen voor mijn moeder.' Dioren zwaait enthousiast naar een paar burens die voorbijlopen.

Wat zou je willen veranderen?

'Pijlen op de weg om het veiliger te maken om buiten te spelen. Een keer reed een auto de verkeerde kant op deze straat in en botste bijna tegen een andere auto aan. Ik zag dat want ik was in het speeltuintje. Daar schrok ik wel van. Ook wil ik een zebra-pad bij school om veilig over te steken.

Er moeten niet minder auto's komen, want ik houd van heel snelle auto's. Vooral van Porsche en Ferrari. Daar heb ik ook weleens in gereden. Porsche is mijn lievelingsmerk, die auto's gaan sneller en er kunnen meer mensen in. De auto's die er zijn moeten gewoon minder vaak rijden. Misschien op zondag helemaal niet? Dan gaat iedereen lekker lopen of fietsen!

Ook moeten er leukere speelplekken komen in de buurt. En bij het Halleyplein wil ik hoge hekken om het voetbalveldje, want een tijdje terug vloog er een bal tegen mijn raam.'

Wat vind je van de rommel op straat?

'Iedereen moet echt minder plastic gebruiken want dat waait allemaal in de sloot en dan gaan de vogels dood! Dat heb ik op school geleerd.'

Waarom wilde je eigenlijk zo graag junior reporter zijn?

'Omdat ik dan misschien wel beroemd word! Dat lijkt me leuk, want dan weet iedereen de achterkant van de foto.'

Hoe bedoel je?

'Als iedereen mij kent, dan kan ik laten zien hoe leuk het hier is. Dan leer ik nog meer mensen kennen om samen te spelen!'

Tijdens het maken van de foto's lijkt het alsof Dioren al beroemd is. Er komen verschillende kinderen enthousiast naar hem toe rennen om te kletsen en te stoeien. Ook zij vinden het een leuke wijk, al wordt er ook heus weleens gepest door grotere kinderen. Wat een leuke uitnodiging voor jong en oud om elkaars verhaal 'achter de foto' te leren kennen, en vooral om bij het Halleyplein te komen spelen! En misschien kunnen we de autoloze zondag weer invoeren?



WONEN IN OOST



Huurzaken regelen?

Huur je een woning van Woonplus, dan is de kans groot dat je een van deze medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC) al eens aan de lijn hebt gehad. Waar je voorheen verschillende vragen bij verschillende afdelingen moest neerleggen, kun je nu via één telefoonnummer je huurzaken regelen. Het KCC beantwoordt dagelijks tussen de 200 en 400 telefoontjes van huurders. Het merendeel betreft reparatieverzoeken, gevolgd door vragen over betalingsregelingen en meldingen van woonoverlast of woonfraude. Waar je ook voor belt, de medewerkers doen er alles aan om je vraag of verzoek direct af te handelen of naar de juiste afdeling door te zetten. Sinds kort kun je de belangrijkste zaken zelf regelen via het online klantportaal 'Mijn Woonplus'. Een account aanmaken is eenvoudig. Iedereen die bij Woonplus huurt, heeft per post een activatiecode ontvangen. Kun je de brief niet meer vinden? Vraag dan telefonisch of via de website een nieuwe code aan.

☎ 010-2045100

🕒 Maandag t/m vrijdag 8.00-11.00 uur

🌐 woonplus.nl/mijn-woonplus

Nieuwe gemeenteraad moet besluiten over zelfbewoningsplicht

Dankzij een aanpassing van de Woningwet kunnen gemeenten sinds 1 januari een zelfbewoningsplicht invoeren. Dit betekent dat zij wijken kunnen aanwijzen waarin een zojuist gekochte woning alleen nog onder zeer strikte voorwaarden mag worden verhuurd. Met deze nieuwe maatregel maken starters en mensen met een gemiddeld inkomen meer kans op de woningmarkt, omdat ze niet meer hoeven te concurreren met beleggers. Kopers die de woning na de koop toch zonder vergunning verhuren, riskeren een fikse boete.

Er is een groot tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen en de prijzen zijn de afgelopen tijd dan ook hard gestegen. In een krappe huizenmarkt leggen woningzoekenden met een laag of gemiddeld inkomen het vaak af tegen beleggers. In 2020 viel ruim 40 procent van de verkochte woningen in Oost in

handen van beleggers. Vaak verhuren die de woning vervolgens aan tijdelijke bewoners, die weinig binding met de wijk hebben. Dit kan de leefbaarheid in de wijk verder onder druk zetten.

Overigens kunnen gemeenten de opkoopbescherming niet zomaar overal invoeren. Per wijk moeten zij duidelijk onderbouwen waarom de maatregel noodzakelijk is. Opkoopbescherming kost ook mankracht en dus geld. Er moeten regels en uitzonderingen worden vastgesteld, en vergunningen moeten worden afgegeven en gecontroleerd.

In buurgemeente Rotterdam is de zelfbewoningsplicht inmiddels van kracht. Schiedam is nog niet zover. De vorige gemeenteraad heeft de motie 'Kopen om te wonen' aangenomen, en momenteel werken ambtenaren de adviezen aan het college verder uit. Het is dan aan de nieuwe raad om een besluit te nemen.





Sharda Ramjiawan
 'Ik ben een echte moedergans'

Sharda Ramjiawan doet al ruim dertig jaar vrijwilligerswerk in Oost, in het bijzonder voor vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond. Sharda staat dag en nacht voor ze klaar, maar stimuleert ze ook de regie over hun leven in eigen hand te nemen. 'Het is belangrijk dat je kwetsbare mensen blijft aanspreken op hun gezonde zelf.'

Op zesjarige leeftijd verhuisde Sharda van Suriname naar Nederland. Een ingrijpende gebeurtenis die ze zich nog levendig herinnert. 'Ik had het nog nooit eerder zó koud gehad en alles om me heen was vreemd. Het waren de vroege jaren zeventig, dus ik was hier met mijn zwarte pijpenkrullen best een bezienswaardigheid. Ook financieel was het zwaar. De eerste jaren woonden we met het

hele gezin in één kleine kamer. We gingen in bad in een zinken teil, die mijn moeder vulde met emmers warm water. Op school droeg ik mijn rode badpak zowel tijdens de zwemles als tijdens gym.'

Moedergans

Sharda weet uit eigen ervaring hoe het is om je geboorteland te verlaten en elders helemaal opnieuw te moeten beginnen. Daarom helpt zij nieuwe Oosterlingen om hier hun weg te vinden. 'Ik ben een echte moedergans. Als kind nam ik al de zorg voor mijn broers en zussen op me om mijn ouders, die allebei lange dagen werkten, te ontzien. Ik trouwde jong en heb vier kinderen grootgebracht. Maar in mijn huis en in mijn hart is er altijd ruimte voor nog meer mensen. Toen mijn kinderen jong waren, waren hun klasgenootjes altijd welkom. Sommigen hadden ouders die fulltime werkten en geen Nederlands spraken. Dan hielp ik met huiswerk en later ook met de keuze voor een middelbare school. De moeders die niet werkten, nodigde ik bij mij thuis uit. Het was mij opgevallen dat ze elkaar op het schoolplein nooit groet-

probleem is, ga ik mee naar een afspraak en vat ik na afloop nog een keer samen wat er is besproken. Ik dring er wel altijd op aan dat mensen Nederlands leren, want dat is een belangrijke voorwaarde om je hier te kunnen redden.'

Niemand buitenspel

Sharda zet mensen ook letterlijk in beweging. Stichting Niemand Buitenspel, die ze samen met Rob Bonneur en Gerhard de Kok oprichtte, biedt Schiedammers de gelegenheid om via sport en muziek hun talenten te benutten en nieuwe mensen te ontmoeten. 'Het is belangrijk dat je kwetsbare mensen blijft aanspreken op hun gezonde zelf. Hoe ellendig je situatie ook is, je schiet er niets mee op als je jezelf als slachtoffer blijft zien. Naast dat je gekwetst, angstig of eenzaam bent, ben je ook een mens met dromen en talenten. Ik vraag daarom altijd dóór. Wat vind je leuk om te doen en waar ben je goed in? Houd je van dansen? Kom dan dansles geven in het wijkhuis. Kun je lekker koken? Laat anderen van jouw recepten genieten. Als mensen doen

'Als ik iemand in nood zie, dan móet ik in actie komen'

ten, terwijl ze nota bene in dezelfde straat of zelfs in hetzelfde portiek woonden. We dronken koffie of kookten met elkaar, en ondertussen praatten we over dingen als 'hoe doe jij dat nou met opvoeden?' Het bleek dat ze allemaal smachtten naar contact, maar dat niemand de eerste stap durfde te zetten.'

Ook onder de huidige generatie nieuwkomers zijn veel mensen die dankzij Sharda uit hun sociale isolement komen. 'Als ik iemand in nood zie, dan móet ik in actie komen. In Oost wonen veel migrantenvrouwen die te maken hebben met armoede, laaggeletterdheid of huiselijk geweld. Sommigen hebben pas na jaren de moed om iemand in vertrouwen te nemen. Ik bied ze een luisterend oor en nadat ze hun hart hebben gelucht, zetten we alles rustig op een rijtje. We kunnen wat er is gebeurd niet terugdraaien, maar wat kunnen we doen om de omstandigheden te verbeteren? We beginnen met een telefoontje naar een advocaat, een dokter, de sociale dienst of andere instantie. Als de taal een

waar ze plezier in hebben en daarin worden erkend, zie je ze opbloeien.'

Avondklok

Tijdens de lockdowns werd nog eens extra duidelijk hoe waardevol vrijwilligerswerk is. Sharda kookte en bezorgde wekelijks tientallen maaltijden, wandelde met bewoners die om een praatje verlegen zaten en regelde allerhande praktische zaken. Vaak was ze op slag van de avondklok pas weer thuis. 'Er zijn allerlei instanties die mensen kunnen helpen. Maar we kunnen als bewoners ook een heleboel zelf. Voor mij is vrijwilligerswerk mijn lust en mijn leven. Ook als je minder tijd hebt, kun je iets voor een ander betekenen. Zie je iemand in je omgeving die het moeilijk heeft? Vraag hoe het ermee gaat, vraag of je een boodschapje kunt meenemen. En geef weg wat je kunt missen. Wat je zelf niet meer gebruikt – kleding, meubels, speelgoed – kan voor een ander een geschenk uit de hemel zijn.'

Vrijwilligerswerk

doe je voor anderen én voor jezelf!

Bijna de helft van de jongeren en volwassenen doet weleens vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld op school, op de sportclub of bij een maatschappelijke organisatie. Vrijwilligerswerk is dankbaar werk. Iets voor een ander kunnen betekenen geeft voldoening. Bovendien is het een goede manier om sociale contacten op te doen, je wijk beter te leren kennen of je talenten te ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en vormen. Het kan op een vaste tijd en plek, maar ook eenmalig op een moment dat jou uitkomt. Je kunt werk doen waar je goed in bent, of juist iets waarvan je nieuwe vaardigheden leert en wat misschien wel een opstapje is naar een nieuwe baan. Ook kun je 'kennis doneren', bijvoorbeeld via een workshop of een adviesgesprek.

Voor sommige functies wordt een kleine vrijwilligersvergoeding betaald. Ook kun je de KLiK Vrijwilligerspas aanvragen, waarmee je gebruik kunt maken van leuke kortingen en aanbiedingen van ondernemers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Op dit moment is er in Oost behoefte aan onder meer:

- Gastvrouwen en -heren om activiteiten te begeleiden en de bar te bemensen (Wijkhuis Oost);
- Handige klussers voor het maken van o.a. insektenhotels en voor de klussendienst (Buurtwerkplaats De Buren);
- Maatjes voor boodschappen, een wandelingetje, gezelschap enzovoort (Vrienden van Oost);
- Bestuursleden (Bewonersvereniging Oost);
- Taalmaatjes (verschillende organisaties).

Heb je interesse? KLiK Vrijwilligers (Hoogstraat 20), Buurtwerkplaats De Buren (Parallelweg 403) en Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79) helpen je graag om iets te vinden dat bij jou past. Je vindt vacatures en oproepjes voor vrijwilligers en burenhulp ook online:

📍 klikvrijwilligers.nl/vacatures

📍 wijkportaal.oostpactdoor.nl/prikbord



Welkom Joan!

Wie ben je?

'Mijn naam is Joan. Ik ben pas geleden begonnen als vrijwilliger in het wijkhuis en woon hier om de hoek.'

Hoe ben je in dit vrijwilligerswerk terechtgekomen?

'Via het wijkmagazine. Daarin las ik allerlei dingen waarvan ik dacht: dát is leuk, daar wil ik aan meedoen! Naailes bijvoorbeeld. Het lijkt me geweldig om mijn eigen kleding te kunnen maken. En ik ben dol op plantjes, dus ik ga ook zeker binnenkort langs bij 't Stekkie van Ans. Ik ben ook meteen het wijkhuis binnengelopen om te vragen of ze nog vrijwilligers nodig hadden. We hebben besproken wat ik leuk vond, en nu ben ik hier op woensdag en donderdag gastvrouw. Ik werk alleen precies op de dag waarop ik eigenlijk naailes had willen volgen, haha.'

Heb je het naar je zin?

'Ik heb onder meer in de verslavingszorg gewerkt, maar ook in de catering. Het werk hier ligt me dus helemaal. Wel moet ik goed op mijn grenzen letten, want ik heb artrose en kan niet te lang staan. Ik deed hiervoor vrijwilligerswerk in Nieuwland en dat was best een eind weg. Hiervandaan ben ik tenminste zó thuis.'

Op de vraag of Joan het goed vindt om zélf in het wijkmagazine te staan, antwoordt ze: 'Ja hoor, leuk! Maar ik houd niet van poseren, dus neem maar een foto terwijl ik nog even verder blader in het wijkmagazine. Ik heb namelijk nog lang niet alles gelezen.'

Wasstraat Oostsingel

Ali, Bruno, Jason, Jonas, Kayra, Novi, Sjef, Zaré en Zipu vulden een paar emmers met sop, sloten de tuinslang aan en doopten de Oostsingel om tot drive-through wasstraat. In een razend tempo werd de een na de andere auto weer vakkundig blinkend schoon gepoetst. Dat leverde heel wat euro's op voor het goede doel: hulp aan Oekraïense vluchtelingen.



Lieve koekjes bakken

Straatgenootjes Lotte en Lieke zetten een hartverwarmende actie op touw: het bakken en verkopen van heerlijke zandkoekjes. Heel toepasselijk in de vorm van een hart. Tegen de grote vraag was niet op te bakken, dus stelden verschillende burenhun ovens aan de meiden beschikbaar. De opbrengst van de verkoop werd op Giro 555 gestort.



Polen voor Oekraïne

De Pools-Nederlandse Stichting Schenk een Glimlach zamelde bij het wijkhuis geneesmiddelen, slaapzakken, fietsen en andere hulpgoederen in voor vluchtelingen in het Poolse grensgebied. De spullen werden na ontvangst direct naar de stad Rzeszow gereden en van daaruit verder verspreid naar de opvanglocaties voor Oekraïners.



Jenny Blanke

Samen werken aan een veilige wijk

Als geboren en getogen Rotterdamse omarmt wijkagent Jenny Blanke de mentaliteit van niet lullen maar poetsen. Ze vindt er geen doekjes om: een veilige en leefbare wijk is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 'Is er een probleem? Dan gaan we dat oplossen. Maar dat doen we wél samen!'

Jenny is van huis uit ziekenverzorgende maar werkt al ruim 25 jaar bij de politie. Eerst onder meer bij de noodhulpverlening van 112 en op de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, en sinds een jaar als wijkagent in Oost. 'Mijn eerste werkdag viel middenin de lockdown. Niet zo'n makkelijk moment om een netwerk te moeten opbouwen. Omdat ik graag tempo maak, stelde ik een lijst op van mensen die ik wilde leren kennen en ben ik ze een voor een gaan bellen. Met drie vragen: wie ben je, wat is jouw taak in de wijk en hoe kunnen we elkaar helpen ons werk goed te doen? Want Oost is een wijk met aardig wat uitdagingen. Die los je niet in je eentje op. Daar heb ik de hulp van anderen hard nodig. Van professionals én van bewoners.'

Sociale problematiek

In haar inwerkperiode gaf Jenny haar ogen en oren goed de kost. Wat haar in Oost direct opviel, was de fysieke omgeving. Veel oude huizen. Veel donkere portieken, soms met lange trappen en hoekjes die zich lenen voor schimmige activiteiten. Pleintjes waar 's avonds niet bewoners, maar hangjongeren de dienst uitmaken. En veel armoede en overbevolking. 'Mede daardoor kent de wijk enorm veel sociale problematiek. Het is niet in de eerste plaats een politietak om daar iets aan te doen en ik wil ook zeker niet op de

stoel van hulpverleners gaan zitten. Maar als ik bijvoorbeeld zie dat ik met een paar gesprekken een alleenstaande moeder en haar puberdochter weer dichtert tot elkaar kan brengen, dan doe ik dat. Dan zeg ik niet: 'Dat is mijn werk niet'. Ik wil geen wijkagent zijn die alleen maar bij mensen aan de deur komt om ze de les te lezen.'

Tuinbankje bij de voordeur

Jenny groeide op in een Rotterdamse volkswijk. 'De buurvrouwen stonden op hun pantoffels en met krulspelden in bij de voordeur de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Het leven speelde zich af op straat. Die tijd is natuurlijk voorbij. Maar waar ik nu woon, kennen we elkaar ook goed en weten we wat er allemaal speelt. Dat verwachtte ik in Oost ook aan te treffen, maar Schiedammers zijn wat meer

boodschapje wilt doen terwijl je kinderen buiten spelen of middenin de nacht plotseling naar het ziekenhuis moet.'

Verantwoordelijkheid nemen

Het grote verloop onder bewoners is volgens Jenny een andere oorzaak van het gebrek aan sociale samenhang. 'Veel mensen vinden in Oost een tijdelijk dak boven hun hoofd. Ze zijn hier allemaal van harte welkom. Maar ook als je ergens maar kort woont, draag je verantwoordelijkheid voor je leefomgeving. Je maakt tenslotte ook dankbaar gebruik van de faciliteiten in de wijk. Je kinderen gaan er naar school, je doet boodschappen in de supermarkt, je afval wordt opgehaald. Dan is het wel zo netjes om je aan de hier geldende regels te houden.' Aan mensen voor wie die regels niet duidelijk zijn, legt

Niet klagen maar oplossen

'Ik denk graag in oplossingen. Is er een probleem? Dan maken we samen een plan. Ik leg uit wat ik als wijkagent kan doen en vraag wat bewoners zelf kunnen bijdragen. Als we nog andere mensen nodig hebben, halen we die erbij. Dan maken we duidelijke afspraken en gaan we het ook echt oplossen. Hopelijk op een manier dat ze het een volgende keer zonder mij af kunnen. Ik bedoel uiteraard niet dat bewoners zelf boeven moeten gaan vangen, dat mogen ze ook niet. Maar als we met je buurman hebben afgesproken dat hij zijn busje niet meer voor jouw deur parkeert, en hij doet het een paar maanden later toch weer, dan verwacht ik wel dat je zelf het gesprek aangaat voordat je bij mij op de lijn komt. Een veilige en leefbare wijk heb je ook zelf in de hand.'

'Investeer in je wijk, óók als je er maar kort woont'

op zichzelf. Terwijl burenccontact juist zo belangrijk is voor de sociale samenhang. Hoe beter je de mensen in je buurt kent, hoe meer je je er thuis – en veilig! – voelt. Je hoeft de deur echt niet bij elkaar plat te lopen. Elkaar op straat groeten en een praatje maken is al fijn. Het wordt wél veel gezelliger als je je tuinbankje naar de voordeur sleept, een grote pot koffie zet en iedereen die dat wil laat aanschrijven. De gemeente stimuleert dat zelfs met een straatbudget, waarmee je voor de hele straat iets leuk kunt organiseren. Realiseer je dat een goede buur goud waard is als je je huissleutel bent vergeten, even een

Jenny ze met alle liefde nog een keer uit. 'In heel heldere taal, want daar houd ik van', lacht ze. 'Datzelfde geldt voor groepen hangjongeren. Ik vraag ze op de man af wat ze aan het doen zijn. Als ze geen kwaad in de zin hebben, vinden ze het vast niet erg dat ik ook vraag naar hun naam, adres en school. En of hun ouders weten dat ze hier zijn. Want ik wil dat die weten waar hun kinderen uithangen. De opvoeding is tenslotte hún verantwoordelijkheid. De politie is er om in te grijpen als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, maar zo ver wil je het eigenlijk natuurlijk niet laten komen.'

Kennismaken

In juni start Jenny een eigen spreekuur in Wijkhuis Oost. Op de donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur, tegelijk met de wijkmiddag van het WijkOndersteuningsTeam en DOCK. Dan kan iedereen zonder afspraak binnenlopen om iets te vragen of te melden. Uiteraard is Jenny ook daarbuiten bereikbaar – bij voorkeur per e-mail – en kun je ook met haar afspreken op het politiebureau, bij je thuis of op een andere plek.

✉ jenny.blanke@politie.nl
☎ 0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

DE AGENDA VAN OOST

Op deze pagina staan de vaste activiteiten in de wijk. Maar er is nog véél meer te doen! Kijk voor een compleet en actueel overzicht op:

wijkportaal.oostpactdoor.nl

Wijkhuis Oost
Boerhaavelaan 79 | 010-2451818

Jeugdbibliotheek Oost
Singel 24 | 010-7146300

De Wilgenburg
Land van Ris 6

Stukje bij Beetje
Singel 65 | 06-50593325

Café Pleinzicht
Hoek Singel - PKO-laan

Het Schievelde
Hoek Stationstraat/Celsiusstraat

Het Stoompje
Marconiweg

MAANDAG

Nederlandse taalles (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Pleintuinieren en koffie *bij droog weer*
10.00-12.00, Van 't Hoffplein

StretruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schievelde

Huiswerkbegeleiding (groep 3-8)
15.30-16.30, Wijkhuis Oost

Inloop bij de Vrienden van Oost
15.30-17.30, Wijkhuis Oost

Eten met de Vrienden van Oost
17.30-19.30, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (NL Training)
18.00-21.00, Wijkhuis Oost

Nederlands voor Polen
19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Zumba
19.00-20.00, Wijkhuis Oost

Yoga en sportactiviteit
20.00-22.00, Wijkhuis Oost

Acoustic Monday jamsessie
19.30-23.00, Café Pleinzicht

DINSDAG

Bloedafname St. Franciscus Vlietland
09.00-09.30, Wijkhuis Oost

Nederlands voor Chinezen
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Mantelzorgcafé *elke laatste van de maand*
10.00-12.00, De Wilgenburg

Nederlandse taalles (NL Training)
13.00-16.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (Taalkans)
13.30-16.30, Wijkhuis Oost

Bewegen voor ouderen
13.30-14.30, Wijkhuis Oost

StretruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schievelde

Huiswerkbegeleiding (groep 3-8)
15.30-16.30, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
19.00-22.00, Stukje bij Beetje

Kickboksen
19.00-20.30, Wijkhuis Oost

Klaverjassen
19.30-22.00, Wijkhuis Oost

Plandelen
19.30-20.30 start bij Wijkhuis Oost

WOENSDAG

Nederlandse taalles (NL Training)
09.00-12.00/13.00-16.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

MiM - Poolse moeders en peuters
10.00-12.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
13.00-16.00, Stukje bij Beetje

Nederlandse taalles (Taalkans)
13.30-16.30, Wijkhuis Oost

Knutselmiddag - voor kinderen
14.00-16.00, Wijkhuis Oost

Lela's - Bulgaarse moeders
14.00-16.00, Wijkhuis Oost

Kinderboekenuitleen
12.15-14.30, Jeugdbibliotheek Oost

StretruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Stoompje

StretruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schievelde

Familiemiddag *elke tweede van de maand*
14.30-16.30, Wijkhuis Oost

Muziekles *op afspraak*
14.00-17.00, Wijkhuis Oost

Pingen en eten
17.30-19.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (NL Training)
18.00-21.00, Wijkhuis Oost

Weerbaarheidstraining voor jongeren
18.30-19.30, Wijkhuis Oost

Inloop voor jongeren
19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Zumba
19.30-20.30, Wijkhuis Oost

DONDERDAG

Naaicursus
09.00-11.00/19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Dagbesteding 55+
10.00-12.30, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (DOCK)
11.00-14.00 Wijkhuis Oost

Wijkmiddag WOT/DOCK/SOW
13.00-15.00, Wijkhuis Oost

Inloopsprekuren BVSO
13.00-16.00, Wijkhuis Oost

StretruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schievelde
14.30-16.30, Het Stoompje

Pleintuinieren *bij droog weer*
15.00-zonsondergang, Van 't Hoffplein

Muziekstudio Akademix - voor jongeren
16.00-21.00, Wijkhuis Oost *op afspraak*

Cursus Spaans
17.00-19.30, Wijkhuis Oost

VRIJDAG

Bloedafname St. Franciscus Vlietland
09.00-09.30, Wijkhuis Oost

Creacub - voor volwassenen
09.00-12.00, Wijkhuis Oost

Samenspel - voor kleuters
09.30-11.30, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
10.00-13.00, Stukje bij Beetje

Inloop bij de Vrienden van Oost
10.30-12.00, Wijkhuis Oost

Kinderboekenuitleen
14.30-17.00, Jeugdbibliotheek Oost

Hiphopdansen
16.00-18.00, Wijkhuis Oost

Muziekstudio Akademix - voor jongeren
16.00-21.00, Wijkhuis Oost *op afspraak*

Bulgaarse volksdans
18.30-20.30, Wijkhuis Oost

Kickboksen
19.00-20.30, Wijkhuis Oost

ZATERDAG

Poolse taal- en cultuurles *even weken*
Huiswerkbegeleiding voor Poolse kinderen *oneven weken*
10.00-13.00, Wijkhuis Oost

Viollles
10.30-11.30, Wijkhuis Oost

ZONDAG

Kinderactiviteiten scouting Oasiskerk
10.00-13.00, Wijkhuis Oost

Antilliaanse kerkdienst
10.00-14.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
13.00-16.00, Stukje bij Beetje

Petje af - *aanmelden noodzakelijk*
14.00-16.00, Jeugdbibliotheek Oost

Bulgaarse Kerk
14.00-16.30, Wijkhuis Oost

ByYoos Hebbedingen voor iedere portemonnee

10 vragen aan ...

Alexandra Stok woont én onderneemt in Oost en neemt voor het wijkmagazine een kijkje in de keuken bij andere ondernemers. In deze editie interviewt ze Jolanda Gouw-Bulee van ByYoos.



1. Wie ben je en wat doe je?

'Ik ben Jolanda Gouw, getrouwd met Tom en we hebben een dochter en inmiddels een kleinzoon van 2,5 jaar. Honkvast als ik ben, woon ik al mijn hele leven in Schiedam-Oost, met uitzondering van een paar jaar in Rotterdam. Mijn inkomstenbron is mijn kantoorbaan bij DSW, waar ik al lang werk. Daarnaast ben ik gepassioneerd creatief ondernemer onder de naam ByYoos. ByYoos is een creatieve plek, waar je terecht kunt voor workshops en voor vintage en nieuwe spullen en kleding. Vaak door mij handgemaakt of bewerkt. De workshopruimte is ook te huur voor een feestje of een door mij verzorgde high tea.'

2. Wie werken er nog meer?

'Mijn man Tom. Hij is 'meneer ByYoos' en mijn rots in de branding! Dit kan en wil ik echt niet alleen doen. Samen ideeën bedenken, inkopen, spullen ergens ophalen, inpakken; er is genoeg te doen.'

3. Waar en sinds wanneer?

'ByYoos zit aan de Buys Ballotsingel en is in 2018 gestart met het verkopen van handgemaakte spullen op markten. Na een ziekteperiode leek het me fijn een plekje voor mezelf te hebben waar ik mijn creativiteit kwijt kon en van waaruit ik mijn spullen kon verkopen. De eerste twee jaar huurde ik een piepklein, schattig pandje aan de Laurens Costerstraat. Dat was echt een droom die uitkwam! Begin 2020 verhuisden we de bedrijfsruimte naar onze benedenverdieping, die wij eerder verhuurden aan een huisartsenpraktijk. Het grootste voordeel van die verhuizing is dat er op de nieuwe plek veel meer ruimte beschikbaar is voor workshops.'

4. Wat staat er op je bucketlist?

'Eigenlijk geen gekke of spannende dingen. Juist de kleine, gewone dingen zijn voor mij belangrijk: goed contact met de mensen om mij heen, een stedentripje met mijn man en leuke nieuwe mensen ontmoeten in Oost!'

5. Waar ben je trots op?

'Ik ben trots op de unieke sfeer en de betaalbare prijsjes. Ik houd daar met de inkoop ook rekening mee, juist omdat ik in een wijk zit waar veel mensen wonen met een beperkt budget. Ik heb iets voor iedere portemonnee, en ook voor kinderen is er van alles te vinden. De ruimte heeft ook een buurtfunctie en verbindende rol. Onlangs liep er een man binnen voor een praatje en zei daarna 'ik voelde me een beetje down en nu voel ik me echt beter''

6. Wat was je grootste blunder?

'Bijna alle spullen die ik vind, krijg of nog van vroeger had, vinden een plekje in mijn showroom. Daardoor heb ik eens bijna het oude kerstmannetje van mijn veel te jong overleden vader verkocht. Er was al vraag naar, maar toen kreeg ik spijt en heb de kerstman snel uit de verkoop gehaald om thuis een mooi plekje te geven!'

7. Wat maakt ondernemen in Oost leuk?

'Het is heerlijk wonen en ondernemen aan de singel omdat het zo groen is. Wel ligt er veel zwerfvuil, wat jammer is. Toch wonen we er met veel plezier en willen we absoluut niet weg. Er is goed onderling contact met de burens, waarvan de meesten er ook al lang wonen.

Ik geniet van het contact met klanten. Het is zó leuk om iemand na een aankoop blij

te zien weggaan! Helaas is mijn plekje nog niet zo bekend, en ik hoop dan ook dat steeds meer mensen de weg ernaartoe zullen vinden.'

8. Waarom moeten we langskomen?

'Om op afspraak te winkelen voor een uniek cadeautje of een mooie vintage kaart, en voor een praatje! En voor een creatieve workshop of omdat je de ruimte huurt voor een feestje. Je bent trouwens ook van harte welkom om online te shoppen via mijn website.'

'Het is zó leuk om iemand na een aankoop blij weg te zien gaan!'

9. Wat zijn de toekomstplannen?

'Ik maak van ByYoos heel graag een creatieve plek voor workshops voor jong en oud, high teas en andere feestjes zoals een babyshower of een gezellige ladies night. Met daarnaast de verkoop van de spullen. Ook hoop ik meer contact te leggen met de omliggende ondernemers en scholen zodat ook kinderen langskomen voor een cadeautje bijvoorbeeld.'

10. Wat is jouw gratis tip?

'Kijk goed om je heen, er zijn in Oost zoveel leuke plekjes te ontdekken! Laat negatieve dingen los en maak eens een praatje met iemand die je tegenkomt. Wie weet wat je ontdekt...'

📍 Buys Ballotsingel 65-A

🌐 byyoos.nl

Acoustic Monday@Pleinzicht

Open podium voor lokaal talent

Je wilt een avondje uit in Oost, kan dat? Jazeker! Bijvoorbeeld in Café Pleinzicht. Elke maandagavond is het podium voor muzikanten uit Schiedam en omstreken. Alexandra woont al 13 jaar in Oost, maar was er nog nooit binnen geweest. Hoog tijd om de zaak eens te verkennen dus!

Café Pleinzicht is een echte buurtkroeg, dat merk je aan alles. De sfeer is gemoeidelijk. Er komen veel stamgasten maar er stappen ook regelmatig nieuwe bezoekers binnen die elkaar bij een biertje leren kennen. Op zondag kun je er op een groot tv-scherm voetbal of Formule 1 kijken. De zaterdagavond is gereserveerd voor

besloten feestjes. ‘Dan kan de buurvrouw hier lekker haar verjaardag vieren, en houd ik het hardcore uitgaanspubliek buiten de deur,’ aldus eigenaar Ton Bijtenhoorn. Want dat het niet alleen maar feest is in Oost, weet Ton best. Vanachter de bar ziet hij veel, en bovendien woont hij ook in de wijk. ‘Vroeger stond bij iedereen de voordeur gewoon open. Dat kan nu niet meer.’

Ton nam het café ruim 20 jaar geleden, samen met zijn ouders, van de vorige eigenaar over. Samen met compagnon Ruud van Noordennen ging hij zich richten op een wat jonger publiek. Onder meer met

veel livemuziek. Enthousiast vertelt Ton over Acoustic Monday. Vijf jaar geleden kwam hij op het idee voor een laagdrempelig open podium voor muzikanten. ‘Het concept is simpel: we zijn er voor groot en klein talent, van om de hoek en van verder weg. Een paar vaste muzikanten zetten alles klaar en stemmen de gitaren. En dan mag iedereen komen meedoen.’

We luisteren even naar Jack Wire, een Schot die zojuist op een barkruk op het podium heeft plaatsgenomen. Hij zingt rustig zijn liedjes, zichzelf begeleidend op zijn akoestische gitaar. Richard bepaalt het ritme op de *cajon*, een soort handtrommel. Dan vervolgt Ton: ‘Er wordt hier ook talent ontdekt. Vaste klanten blijken ineens te kunnen zingen of een instrument te spelen. Sommige muzikanten komen speciaal voor deze avonden uit Schiedam-Noord, Vlaardingen en zelfs Den Haag. Een tijdje terug zag ik buiten iemand met een viool voorbijlopen. Ik rende eropaf en nodigde hem uit om mee te komen spelen. Dat voegde weer iets heel nieuws toe aan het geluid.’

Ton is blij dat de tent na anderhalf jaar corona eindelijk weer open is. ‘Dit soort avonden hebben we allemaal zó gemist! Met Acoustic Monday verlengen we het weekend met nog een dagje. Op maandagavond is er in de stad maar weinig horeca open. Voor de collega-ondernemers is het dé dag om zelf eens uit te gaan, dus die komen hier vaak gezellig langs.’



Steve, een echte indorocker, komt regelmatig jammen. Vooral het samen spelen maakt het leuk, want zo speel je steeds verschillende genres: pop, blues, rock. Of hij de indorock mist? Niet de muziek, wél de mensen. ‘Maar de echte goeien liggen helaas allemaal al tussen zes planken’.

Zodra Debby Tieman binnenkomt, licht de tent op. Even later scharen de muzikanten zich om haar heen en pakt ze de microfoon. Pleinzicht vult zich met heerlijke muziek, waaronder uiteraard wat meezinghits. Halverwege een nummer roept Debby dat het geluid niet goed afgesteld staat. De bandleiden draaien wat aan de knoppen van de versterker en beginnen lachend opnieuw.

Op de vraag of Ton nog nieuwe muzikanten zoekt, zegt hij: ‘Natuurlijk! Neem je zangstem, gitaar of een ander instrument mee en doe mee!’

- 📍 Singel 234
- 📺 [cafepleinzichtmuziek](#)
- 🕒 Elke maandag 19.30-23.00 uur

Wijkfeest in het Stedelijk Museum

Binnenkort gaat het Stedelijk Museum Schiedam na een lange renovatie weer open voor publiek. Om dat te vieren, worden alle Schiedammers uitgenodigd voor een feestelijke avond. Niet allemaal tegelijk maar wijk voor wijk. Op vrijdag 10 juni is Oost aan de beurt.

Het museum is lange tijd dicht geweest. Eerst vanwege de lockdowns en toen nog anderhalf jaar voor renovatie. Maar vanaf mei kan iedereen weer komen genieten van al het moois dat het museum te bieden heeft. Dat is feest voor de medewerkers, want eindelijk kunnen ze weer bezoekers ontvangen in hun ‘huis’. En natuurlijk feest voor kunstliefhebbers uit het hele land. Maar in de eerste plaats is het feest voor de stad, want het museum is van de stad, van alle Schiedammers.

Veel Schiedammers zijn nog nooit in het museum geweest, of weten misschien niet eens dat het bestaat. Juist die bewo-

ners zijn van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Op vrijdag 10 juni is het museum van 19.00 tot 21.00 uur speciaal open voor Oosterlingen. Het belooft een feestelijke avond te worden, met onder meer hapjes van snackbar De Pinguin, muziek van de Troubadours van Oost en leuke kinderactiviteiten. Als je wilt, kun je je laten rondleiden door leerlingen van basisschool Kaleidoscoop.

De Wijken Welkom-avond is helemaal gratis. Om 18.30 uur vertrekken we lopend vanaf Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79) maar je kunt ook op eigen gelegenheid naar het museum gaan (Hoogstraat 112). Ben je slecht ter been? Laat het even weten, dan wordt vervoer geregeld.

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar het is wel fijn als het museum weet hoeveel mensen er ongeveer komen. Je kunt in Wijkhuis Oost aan Sharda of Edward doorgeven dat je mee wilt, of contact opnemen met Dorien van het museum (06-10960244 of per e-mail via dorien@stedelijkmuseumschiedam.nl).

📍 stedelijkmuseumschiedam.nl/wijken-welkom



Wist je dat wie zijn burens kent zich veiliger, minder eenzaam en gelukkiger voelt? Uit onderzoek blijkt dat het groeten van bekenden al bijdraagt aan je geluksgevoel!

Inge van Harten interviewt bewoners die elkaar beter willen leren kennen. Ze woont in Oost, schrijft graag en meldde zich daarom aan als vrijwilliger voor het wijkmagazine. Voor deze editie maakte zij een buurtpraatje met Marsha Valencia uit de Halleystraat.

Buurtpraatje met Inge

In het vorige wijkmagazine sprak ik met Mai Tasaka, een bewoner van de PKO-iaan. Op de vraag 'Wie in Oost zou je beter willen leren kennen?' antwoordde ze dat zij en haar zoon graag in contact zouden komen met een moeder en zoon die haar bij de buitenschoolse opvang altijd vriendelijk groeten. Helaas is het nog niet gelukt om de vrouwen met elkaar te verbinden. Daarom besloot ik om in de wijk op zoek te gaan naar een Buurtpraatje.

Op een zonnige zaterdagmiddag slenterde ik door Oost en groette ik iedereen die ik tegenkwam. Op het bruggetje tussen

de Snelliussingel en de Swammerdamsingel reageerde een kwieke, wat oudere vrouw spontaan met de vraag of ik ook aan de wandel was. Toen ik haar OOST! liet zien, zette ze er stevig de pas in. Een stukje verderop ontmoette ik Marsha. Ze zat gehurkt in het gras foto's te maken van allemaal kleine doosjes. 'Dit zijn producten die ik verkoop en ik fotografeer ze voor mijn website. Het is hier zo mooi met die bloeiende bloesem. En ja, ik maak graag een afspraak met je voor een interview.'

Als ik vijf dagen later aanklop bij Marsha's benedenwoning, stuift de bloesem langs mijn koude oren. Marsha zet thee in de open keuken van de lichte woonkamer, terwijl ik haar achtertuin bewonder.

'We zijn dankbaar dat we deze plek hebben gevonden'

Wie ben je?

'In 2014 kwam ik vanuit de Filipijnen naar Amsterdam om als au pair te gaan werken. Ik hield direct van Nederland. Vanwege het fietsen en de vrijheid die dat geeft, ook al kon ik het in het begin niet zo snel. In mijn land fietsen alleen arme mensen. Hier fietst iedereen.

Ik kom van Mindanao, de zuidelijkste eilandengroep van de Filipijnen. Mijn zoon van 13 woont er nog, bij mijn familie en zijn halfbroers en -zussen. Eens in de twee jaar zoek ik hem op. Hij is daar gelukkig en dat is voor mij als moeder het belangrijkste. Onze liefde is onantastbaar. Over een paar jaar komt hij hier studeren.

Ik werk drie dagen per week bij Sand-

vik aan de 's-Gravelandseweg. Vanuit het magazijn ben ik opgeklommen naar de financiële administratie. De andere dagen werk ik voor mezelf. Ik verkoop onder meer handgemaakte accessoires en organische arganolie.

Mijn bedrijfje, ShaRenCia, begon met een dagdroom. Ik was met mijn vriend op vakantie in Marokko. Van het vele kameelrijden was mijn huid droog geworden. Een paar lieve vrouwen uit het Berberdorp waar we verbleven, gaven me deze olie. Opeens wist ik het: ik wil iets zinnigs doen met mijn leven, iets terugdoen voor Nederland. Dat klinkt best sentimenteel hè? Maar arganolie is een goed product. Het is natuurlijk, het wordt gemaakt uit de pitten van de Marokkaanse arganboom.'

Hoe lang woon je hier al?

'Sinds ik mijn verblijfsvergunning kreeg, in 2017. Ik woon hier met mijn Filipijnse vriend, hij is hier is opgegroeid. Voordat we dit koophuis vonden, was ik ooit één keer door Schiedam gefietst.'

Op donderdagavond gaat Marsha graag naar de binnenstad. 'Aan de Broersveld zit een Filipijnse winkel waar ik graag kom. Daar ontmoet ik andere landgenoten. Elk jaar op 12 juni gaan we samen naar Amsterdam om onze nationale Onafhankelijkheidsdag te vieren.'

Heb je contact met burens in de straat?

'We hebben fijne bovenburens en leuk contact met de mensen van Diertje, de winkel in dierenbenodigdheden in de

straat. In de tuin maken we vaak een praatje met een oudere man die achter ons woont. We zijn dankbaar dat we deze plek hebben gevonden. Een tijdje geleden was ik mijn huissleutel vergeten en toen kreeg ik thee bij de burens tot mijn vriend thuis was. We helpen elkaar een handje.'

Wat zou je willen delen met je wijkgenoten?

'Laatst was er een gevecht in onze straat. De politie kwam erbij. Mensen schreeuwden naar elkaar. Dat is niet goed voor de kinderen. Het is beter om kalm te blijven en je emoties onder controle te houden. Mijn vrienden en familie zeggen altijd dat een van mijn kwaliteiten is dat ik zo rustig ben. Ik zou mensen graag willen helpen om problemen op te lossen door erover te praten.'

Wie in Oost zou je beter willen leren kennen?

'Laatst wilde ik aanbellen bij burens een straat verderop om ze te complimenteren met hun prachtige planten, maar het lijkt erop alsof ze zijn verhuisd.'

Als we afscheid nemen beloof ik Marsha dat ik haar in contact zal brengen met de vrijwilligers van Buurtbemiddeling. Wie weet is het iets voor haar. En misschien kunnen we zelfs samen een van hen interviewen voor het volgende buurtpraatje!

 sharencia.com

Is er iemand in Oost met wie jij wel eens een buurtpraatje zou willen maken? Of wil je je verhaal over een bijzondere ontmoeting delen? Laat het weten via wijkmagazine@oostpactdoor.nl.



Familieverhalen uit Oost

Voor *Familieverhalen uit Oost*, een project van de cultuurscouts van Stichting Mooi Werk, deelden veertien wijkbewoners een persoonlijke herinnering aan hun familie. De herinneringen hebben stuk voor stuk iets intiem en unieks, maar ook iets herkenbaars en universeels: wat het betekent om lief te hebben en verbonden en geborgen te zijn, en hoe het is om afscheid te nemen en opnieuw te beginnen.

Creatieve ondernemers uit de wijk tekenden de verhalen op, portretteerden de vertellers en bouwden er een expositie omheen. Die werd eind 2019 geopend op Singel 24 en zou vervolgens gaan reizen langs andere locaties in de wijk. Door corona is dat er helaas niet van gekomen. In Oost! geven we enkele verhalen alsnog de aandacht die ze verdienen.

Ben je nieuwsgierig naar het lied dat Venicius hoorde? Het heet 'O Segundo Sol' en wordt gezongen door Cássia Eller. Je kunt het beluisteren via de link tinyurl.com/y6jpput8f of door onderstaande QR-code te scannen.



'Ik ben geboren in Rio de Janeiro. Mijn vader was beroepsmilitair en vaak van huis. Het huwelijk van mijn ouders hield dan ook geen stand. Na de scheiding bleven mijn zus en ik bij mijn moeder wonen. Mijn vader hertrouwde en uit dat huwelijk heb ik nog een halfzusje.

Mijn zus en ik deden vrijwilligerswerk in een weeshuis. Met één jongetje hadden we een bijzondere klik. Hij was idolaat van mijn zus. We namen hem mee naar huis, hij werd in ons gezin opgenomen en is nooit meer weggegaan. In Brazilië is familie een rekbaar begrip. Men heeft het niet breed, maar het weinige dat er is, wordt met liefde gedeeld.

Als kind liep ik elke ochtend voor schooltijd naar het strand van Copacabana om de zon te zien opkomen. Op datzelfde strand ontmoette ik jaren later mijn grote liefde. Marius kwam uit Rotterdam en verbleef voor zaken in Rio. Die ontmoeting veranderde mijn leven. Een jaar later vierde ik mijn twintigste verjaardag in, *of all places*, café La Duchesse op de Schiedamse Maasboulevard en drie jaar later emigreerde ik naar Nederland. Marius en ik betrokken een huis in Schiedam-Oost en ik ging studeren aan de Rotterdamse kunstacademie. Mijn eerste werk was een replica van een Delftsblauw tegeltableau: het ultieme symbool van mijn inburgering in mijn nieuwe vaderland.

Inmiddels woon ik hier alweer 37 jaar. Ik voel mij half Braziliaan, half Nederlander. Mijn wortels liggen in Rio, maar in Nederland heb ik mij kunnen ontwikkelen als kunstenaar. Schiedam en omstreken hebben mij in cultureel opzicht ontzettend veel te bieden.

Mijn vader is tien jaar geleden overleden. Hij was een bijzonder sociale man. Van hem heb ik geleerd om anderen met respect te behandelen. Mijn leven is totaal anders verlopen dan hij voor ogen had. Ik studeerde in Brazilië weliswaar af als architect, maar volgde mijn hart en werd uiteindelijk kunstenaar. Ook mijn seksuele geaardheid paste niet helemaal in zijn wereldbeeld. Hij heeft er echter met geen woord over gerept en mij altijd laten voelen dat hij trots op me was.

Mijn moeder is inmiddels 83 maar staat nog midden in het leven. Op haar zestigste heeft ze nog de opvoeding van een kind op zich genomen; het zoontje van de weesjongen die we eerder adopteerden. En ze werkt zelfs nog, als personal trainer. Mijn moeder was vroeger een begenadigd balletdanseres en heeft mij liefde voor kunst en cultuur bijgebracht. Ze is mijn beste vriendin en we bellen, whatsappen en skypen regelmatig.

Onlangs overkwam me, nota bene bij de aardappelboer op de weekmarkt, iets heel bijzonders: tussen het wisselgeld dat ik kreeg, zat een Braziliaanse munt. Geen gewone, maar een antieke *reis* uit 1868. Mijn vader gaf me jaren geleden de kleine muntenverzameling die van zijn vader was geweest, met daarin exemplaren uit diezelfde periode. Dat geld is al tientallen jaren niet meer in omloop. Terwijl ik vol verbazing naar de munt keek, hoorde ik op de radio een mij onbekend Braziliaans lied waarin werd gezongen: *não tem explicação*. Dat is Portugees voor 'Er is geen verklaring voor'. Ik ben ervan overtuigd dat het een teken van mijn vader was. Dat hij er nog altijd voor me is. Nu Marius al enige tijd ernstig ziek is, geeft me dat enorm veel troost.'



Não tem explicação
Venicius Barbosa

Marjolein maakt Oost waterklaar

Door klimaatverandering worden regenbuien heviger en krijgen we vaker te maken met periodes van droogte. Door regenwater op te vangen, ontlast je het riool en help je wateroverlast te voorkomen. Je tuin, woning of schuur 'waterklaar' maken kan onder meer door een groen dak aan te leggen, tegels door groen te vervangen of een regenton te plaatsen.

Marjolein uit de Overschiesestraat wilde graag haar schuurdak en de uitbouw met sedum bedekken. Haar burens zagen dat ook wel zitten. Bij elkaar opgeteld kwamen ze tot aardig wat vierkante meters, genoeg om in aanmerking te komen voor subsidie uit de gemeentelijke stimuleringsregeling Waterklaar. Marjolein diende

voor het hele blok de aanvraag in, en kort daarop konden ze al aan de slag. Vanuit haar werkkamer kijkt ze sindsdien niet meer uit op lelijk zwart bitumen maar op een mooi groen dak, dat met elk seizoen van kleur verandert. Het is er een komen en gaan van vogels en bijtjes, en omdat sedum een isolerende werking heeft, wordt het in de uitbouw beduidend minder heet.

De stimuleringsregeling loopt nog zeker tot en met 2023. Onder de aanvragen wordt tijdelijk iedere maand een regenton verloot. Marjolein won de eerste. Met de komst van de regenton is haar stukje Oost nu volledig waterklaar!

schiedam.nl/waterklaar

DUURZAAM OOST



Tegelwippen

Schiedam doet dit jaar opnieuw mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen, een actie in het kader van de landelijke campagne *Een groener Nederland begint in je eigen tuin!*

Door het ontsteden en vergroenen van je tuin geef je de natuur meer ruimte en kan regenwater makkelijker in de bodem worden opgenomen. Bovendien is al dat groen fijn om naar te kijken.

Heb je in jouw tuin tegels gewipt en vervangen door groen? Geef het aantal tegels door via nk-tegelwippen.nl, dan tellen ze mee voor de eindstand. Daar vind je bovendien een heleboel tips, zoals welke

planten en struiken geschikt zijn voor een tuin met veel zon of juist veel schaduw.

De gemeente juicht ook de aanleg van geveltuintjes toe. Langs de gevel van je huis kun je een rij stoeptegels verwijderen om een klein voortuintje aan te leggen. Geveltuintjes mogen tot maximaal 45 centimeter (anderhalve stoeptegels) vanaf de gevel meten. De tegels die je wipt, vormen rechtopstaand een rand zodat de aarde niet wegspoelt. Er is subsidie beschikbaar. Binnenkort lees je op de gemeentelijke website hoe die werkt.

schiedam.nl/a-tot-z/geveltuin



Het Van 't Hoffplein wordt stukje bij beetje vergroend. Gebruikers van het naastgelegen wijkhuis willen het plein vaker gaan gebruiken voor buitenactiviteiten, en dat vraagt om méér groen en minder stenen. Hun wensen zijn door de gemeente en Buurtwerkplaats De Buren vertaald naar een ontwerp. In maart zijn de werkzaamheden gestart.

Tegelwippen

Om te beginnen zijn er 913 stoeptegels 'gewipt'. De vrijgekomen ruimte, 83 vierkante meter, is door de Vrienden van Oost beplant met onder meer hortensia's, vlinderstruiken, asters en hertshooi. De Buurtwerkplaats heeft daartussen twee plantenpiramides van elk anderhalve meter hoog ingegraven. Deze zijn gemaakt van restanten rioolbuis van de

herinrichting van de Natuurkundigenbuurt en gevuld met verschillende groeiers en bloeiers. Er volgen nog een insectenhotel, een grote klimtuin en een houten pergola met schaduwdoek om gezellig onder te zitten. Tot slot wordt een deel van de gevel van het wijkhuis bekleed met klimplanten.

Nieuw speeltoestel

Ook de speelvoorzieningen worden opgeknapt of vervangen. Het rode speeltoestel



aan de kant van de Boylestraat is verouderd. De gemeente heeft bewoners uit vier nieuwe opties laten kiezen. Het winnende ontwerp, een groot houten klim- en klautertoestel, wordt dit najaar geplaatst.

Samen tuinieren

Onder de bezielende leiding van 'groene buurvrouw' Ans zijn de Vrienden van Oost druk aan het tuinieren geslagen. Ze krijgen hierbij regelmatig hulp van buurtbewoners en kinderen die op het plein spelen. Iedereen die wil aansluiten, is bij droog weer welkom op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur en op donderdag van 15.00 uur tot zonsondergang. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kun je bellen met Kari op 06-14559988.

schiedam.nl/vanhoffplein

Schoon!

Herinner jij je nog de dag dat je begon met deo spuiten? En weet je eigenlijk hoeveel van die flessen lekkere doucheschuim je gebruikt? Handzeppompjes, shampoos, crèmespoeling, make-upje hier, crèmepje daar. Haartjes in de verf. Nageltjes in de lak. Je ziet er goed uit!

We hebben verrassend veel spullen in de badkamer. De lege verpakkingen verdwijnen in de afvalbak. Is dat allemaal wel nodig? Kan het misschien ook anders? Deze vragen waren het begin van een hele zoektocht, die voor mij jaren geleden begon. Ik stond onder de douche met de zoveelste lege plastic doucheschuimfles. En ik vroeg me af wanneer en waarom ik ooit was begonnen mijn hele lijf af te zepen en alles direct weer in het doucheputje te spoelen. Om daarna de droge huid weer in te smeren met bodylotion. Ik stopte er abrupt mee.

Van deo vond ik dat het niet genoeg hielp tegen 'luchtjes'. Dus ik was er kwistig mee. Op het laatst was er nog maar één type deo dat bij mij werkte. Inmiddels weet ik dat er onder mijn oksels veel bacteriën leven en dat de stinkerds onder hen de overhand hadden genomen. Dat was het ongewilde effect van mijn langdurige gewoonte om de goeieriken samen met de stinkerds om het leven te brengen met deo.



Kitty wil graag duurzamer leven. Minder afval produceren, langer met spullen doen en 'groener' schoonmaken. Dat lukt met vallen en opstaan. In Oost! deelt ze haar ervaringen en geeft ze tips waarmee ook jij aan de slag kunt.

Het klinkt gek maar hoe meer deo ik gebruikte, hoe meer ik ging stinken. Toen mijn man een week weg, was besloot ik bij wijze van experiment te stoppen met deo. Als ik vond dat ik stonk, waste ik mijn oksels en trok ik iets schoons aan. Zo is de natuurlijke balans onder mijn oksels hersteld. Eerst informeerde ik mezelf goed via social media. Er waren mensen die me voorgingen. Maar er waren natuurlijk ook flink wat mensen die het maar smerig vonden. Dus ja, ik vond het moeilijk om hier open over te zijn.

Inmiddels gebruik ik al meer dan 8 jaar geen zeep meer als ik douche, behalve natuurlijk zo nu en dan onder mijn oksels. Ik was mijn haren eens in de twee weken met shampoo. De handzeep-flesjes in de keuken en op het toilet zijn vervangen door ouderwetse blokzeep. Ik gebruik zo'n twee jaar nauwelijks deo. Ik heb nog een heel klein flesje, dat ik koester voor speciale momenten. En dit is mijn *coming out*.



Mijn tips

- ▶ Vervang de shampoofles door een shampoo bar.
- ▶ Probeer je lichaam en je haar eens minder vaak met zeep en shampoo te wassen.
- ▶ Gebruik wasbare make-up pads.
- ▶ Als je elke dag goed je oksels wast en schone kleding aantrekt, heb je bijna geen deo nodig.
- ▶ Vraag je bij elk flesje of potje af: waarom gebruik ik dit product? Voor elk product zijn tegenwoordig milieuvriendelijke alternatieven voorhanden.
- ▶ Is je mascara op? Probeer zelf nieuwe te maken. Google op "DIY mascara" voor de werkwijze. Gebruik je oude flesje om het in te bewaren.
- ▶ Drink genoeg water en eet vette vis. Daar blijft je huid mooi van.
- ▶ Lees het boek *Schoon, wat de wetenschap ons leert over huid en hygiëne* van James Hamblin en laat je overtuigen van het nut van minder zeep.
- ▶ Onthoud: echte schoonheid zit vanbinnen!



Binnen de grenzen van Oost staan maar liefst vier rijksmonumenten: De Liduina Basiliek aan de Singel, flatgebouw Singelwijk op de hoek Rotterdamsedijk/Broersvest - in de volksmond 'de HEMA-flat' -, het pompstation een stukje verderop aan de dijk en het Proveniershuis. Inge van Harten dook in de geschiedenis van dit imposante gebouw aan de Overschie-sestraat en ging op bezoek bij een van de bewoners.



Het Proveniershuis: het gouden hoekje van Oost

Het Proveniershuis werd tussen 1756 en 1761 gebouwd als woonvoorziening voor welgestelde Schiedammers. Zij betaalden een vaste inkoopsum waarmee ze zich verzekerden van levenslange kost en inwoning, de *preuue*. De huisvesting en het levensonderhoud werden betaald uit de opbrengsten van beleggingen met de inkoopsummen. De bewoners, proveniers genoemd, woonden in kleine zelfstandige woningen langs het hof. Ze kregen hun maaltijden geserveerd in het hoofdgebouw, waar nu restaurant De Provenier is gevestigd. Op het hoogtepunt, in 1770, woonden er 58 mensen in het gebouw. Al vrij snel liep het animo echter terug en in 1834 overleed de laatste provenier. Daarna deed het pand achtereenvolgens dienst als woonvoorziening voor arme ouderen en als woon-werkunits.

Sinds 2005 is het Proveniershuis in handen van 'Hendrick de Keyser', een vereniging die zich inzet voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke panden in Nederland. Alle 40 hofjeswoningen en de 4 woningen in het hoofdgebouw worden via deze vereniging verhuurd.

Het pand is in rococo-stijl ontworpen door de Schiedamse stadsarchitect Ary van Bol'es. Het ontwerp voor de imposante natuurstenen siergevel aan de kant van de Proveniersbrug is van beeldhouwer-stukadoer Joseph Bollina. Het wapen van Schiedam dat hierop prijkt is bij de laatste restauratie in 2001 weer in kleur geschilderd.



De hofjeswoningen in het Proveniershuis tellen drie etages en 60 vierkante meter woonoppervlak. Hoe is het om op zo'n bijzondere plek te wonen? Inge van Harten vroeg het Sandor, die zich hier ruim tien jaar geleden vestigde.

De grote groene deur in de toegangspoort piept als ik hem voorzichtig openduw. Als ik de binnentuin van het Proveniershuis inloop en de deur achter me dichtvalt, hoor ik in de verte de kerkklok slaan en daarna alleen nog fluitende vogels. Het is hier heerlijk wonen, zo zal Sandor me later vertellen. 'Buiten sta je middenin de stad, met alle voorzieningen binnen 500 meter afstand. Binnen ervaar je de rust en voelt het als platteland. Dit is echt een gouden hoekje.'

Hij had het niet treffender kunnen verwoorden. De langwerpige binnentuin wordt omzoomd door leiwilgen. De deuren van de hofjeswoningen komen allemaal uit op een stenen paadje dat rondom de tuin loopt.

Bij nummer 10 trek ik letterlijk aan de

ouderwetse bel en Sandor (54) heet me hartelijk welkom met een heerlijke bak verse koffie. In het knusse keukentje, dat de hele benedenverdieping beslaat, zie ik overal authentieke elementen: een schouw, planken aan het plafond, deuren met een afgeronde bovenkant.

Sandor heeft het geheel ingericht met spullen uit de jaren '60, daar is hij gek op. Aan de muur hangen lijstjes met oude foto's van het pand. 'Eigenlijk mag je hier niets aan de muur hangen of verbouwen, want het is een rijksmonument. Dat is best lastig, want je wilt wél comfortabel wonen. Aan de stadskant zijn voorzetramen geplaatst tegen het lawaai van de trams, maar aan de tuinkant zit nog enkel glas, waardoor het in huis erg fris kan zijn. Zo'n klein huisje is trouwens een goede

relatietest. Je ziet dat veel jonge stellen na een tijdje vertrekken naar een groter huis.'

Hoe ben je op deze plek terecht gekomen?

'Via een vriendin die hier al woonde. Ik moest wel eerst door de ballotage, maar dat ging vlot want de mensen kenden mij al. Tegenwoordig schrijf je je in via Vereniging Hendrick de Keyser, die het pand beheert.'

Sandor is een geboren Leidenaar. Hij bracht zijn jeugd door in Nieuwland en De Gorzen. Nadat hij een tijdje had samengewoond in Rotterdam, keerde hij ruim tien jaar geleden terug naar Schiedam, 'als volledig vrijgezel, met twee katten'. Hij is grondwerker en vertelt enthousiast over één van zijn leukste projecten: het nieuwe metrostation Hoek van Holland, waarvoor hij de rioolaansluiting heeft aangelegd.

Doen jullie in het hofje veel samen?

'De saamhorigheid is niet meer zo groot als vroeger. Toen tuigden we bijvoorbeeld met z'n allen een kerstboom op, die de gemeente in de tuin liet plaatsen. Inmiddels ben ik een van de oudere bewoners. Maar de verjonging van de huidige bewoners, letterlijk en figuurlijk, stemt hoopvol. Je hebt hier wel snel een praatje, zeker in het weekend. Dan zit iedereen in de gemeenschappelijke tuin ter hoogte van zijn of haar eigen voordeur.'

Sandor is een echte zonzonbidder. Hij laat me tijdens de buitenrondleiding zien waar hij begint: in de hoek naast de poort schuin tegenover zijn woning. Overal in de tuin staan gezellige zitjes met goed onderhouden plantenbakken. De gietijzeren tafel en stoelen op het middenplein zijn geschenken door Vereniging Hendrick de Keyser.

Waarom ben je het meest gehecht?

'Behalve aan de tuin ben ik het meest gehecht aan mijn vrije uitzicht. Als dat met de verbouwing van het theater verdwijnt, zou ik willen verhuizen.' En het water? 'Ik hengel graag aan de overkant van de Schie.'

Zijn er nog authentieke elementen van vroeger bewaard gebleven?

'De toilethuisjes, die in 1900 zijn aangebouwd, doen nu dienst als schuurtje. Achter de blauwe deur in de keuken zit gelukkig wel een moderne douche. In restaurant De Provenier aan de kop van het gebouw is nog een originele bedstee zichtbaar.'

De smalle steile trap naar de ruim ogende woonkamer op de eerste verdieping telt 16 houten treden en geven me echt een idee van hoe het vroeger was. De slaapkamer op de tweede verdieping onder het schuine dak is te bereiken via een iets kortere maar even schuine trap. Al het hout heeft de originele kleur blauw.



Mag je de tuin zomaar binnenlopen?

'De poort is dicht vanwege de privacy maar is niet gesloten. Het is hier gewoon openbaar terrein.' Sandor vindt het geen punt als mensen bij zijn keuken naar binnen kijken. 'Ik heb met opzet geen gordijnen. Op zaterdag komen er bussen met toeristen langs, dat is altijd wel lachen. Zit je met je kopje koffie te chillen, staan er opeens dertig man met camera's voor je neus. Ik vind het altijd leuk om te horen wat de gids te vertellen heeft. Af en toe betrap ik ze op een foutje en geef ik uitleg. Ik beheer ook een Facebookpagina over het Proveniershuis. Daarop kun je veel historische foto's en krantenberichten vinden.' Ik stel me zo voor dat daar binnenkort ook dit artikel uit Oost! wordt geplaatst.

Ik bedank Sandor hartelijk voor zijn tijd en zijn gastvrijheid en als ik terug thuis zijn Facebookpagina open en bijgaande krantenberichten zie - respectievelijk van 11 juli 1899 en 11 januari 1905 - waan ik me voor even in andere tijden.



Op deze tekening van H. Tavenier staat rechts de ruïne van Huis te Riviere en links het Proveniershuis. De datering is 1785, de tijd dat het huis werd bewoond door de proveniers. Het Proveniershuis is gebouwd op de plek waar in de 17de eeuw de 'leprozerie' stond. Dit was een plek waar Schiedammers die aan de besmettelijke ziekte lepra leden, 'veilig' buiten de stadswal, werden verpleegd.

Dinsdag-avond, gaande van het Proveniershuis tot halverwege de Boterstraat, verloren een ROOD WOLLEN TAFELKLEED, met rand ; nog nat uit de wasch.

De 7-jarige Jan van der Bilt, wonende in het Proveniershuis, viel met vischjes scheppen hedenmorgen in de Schie. Jongens, die mede langs den kant dwaalden, hielpen hem weder op het droge.



Bovenstaande foto is ergens in de jaren '30 van de vorige eeuw gemaakt. Het Proveniershuis had toen al de bestemming 'armenhuus'.



Internationale Vrouwendag 2022

Op 8 maart was de grote zaal van het wijkhuis het domein van 135 vrouwen uit Oost. Op uitnodiging van Sharda Ramjiawan en de dames van Moeders informeren Moeders vierden zij er Internationale Vrouwendag. Met een programma vol gezellige ontmoetingen en verwennerij, zoals handmassages, nagelverzorging en prachtige hennatattoos. Ook konden

de vrouwen genieten van gezonde hapjes en was er een diëtiste aanwezig voor een gratis adviesgesprek.

Deze dag werd mogelijk gemaakt door een heleboel vrijwilligers én door een financiële bijdrage uit het wijkbudget. Wil je ook iets leuks organiseren? Op de pagina hiernaast lees je hoe dat werkt.

Eetcafé Tante Sjaan

Jeanne Smits en Joke Vooijs verzorgen maandelijks een gezellig samenzijn voor 55-plussers in 'eetcafé tante Sjaan'. Door corona kon dit helaas lange tijd niet doorgaan, maar de dames halen de schade nu in. Onder het genot van een drankje en heerlijke huisgemaakte hapjes werd er flink bijgepraat. En uiteraard gingen tussendoor de voetjes van de vloer!



Zo werkt het

Heb jij een idee voor Oost en ben je bereid het ook te helpen uitvoeren? Zet je plan kort op papier en vraag wijkbudget aan. Zorg dat je kunt aantonen dat je idee draagvlak heeft bij wijkgenoten en dat je op een rijtje hebt wat de uitvoering gaat kosten.

Als je hierbij hulp kunt gebruiken, loop dan even binnen bij het wijkhuis (Boerhaavelaan 79) of mail info@oostpactdoor.nl.

De regiegroep vergadert vijf keer per jaar. Je aanvraag moet twee weken daaraan voorafgaand binnen zijn. De resterende data voor 2022 zijn:

- 13 juni (aanvragen kan tot 30 mei)
- 29 augustus (aanvragen kan tot 15 augustus)
- 31 oktober (aanvragen kan tot 17 oktober)

schiedam.nl/wijkbudgetten

Natascha Visser is de afvalcoach van Oost. Ze beantwoordt bewonersvragen over afval, bedenkt creatieve oplossingen om de wijk schoner te maken en geeft voorlichting op scholen. En als je zelf aan de slag wilt met bijvoorbeeld plandelen of containeradoptie helpt ze je graag op weg. Mail haar gerust op afvalcoach@buurtwerkplaatsdeburen.nl.

Sinds een paar jaar wordt in Oost oud brood ingezameld en gerecycled tot compost. Zo voorkomen we voedselverspilling én maken we de wijk minder aantrekkelijk voor ongedierte.

Dagelijks gooien we in Nederland ruim een half miljoen broden weg. Zonde, want brood dat alleen wat droog is geworden, is nog prima eetbaar als je het even in de oven oppiept of er bijvoorbeeld wentelteefjes van bakt. Zelfs beschimmeld brood hoort niet in de afvalbak. Het is namelijk een goede grondstof voor compost, en dat is weer een superfood voor je tuin- en balkonplanten.

Junkfood voor eendjes

Je kunt je oude boterhammen natuurlijk ook aan de eendjes voeren. Die zullen er dankbaar van smullen, maar eigenlijk doe je ze er niet écht een plezier mee. Ze kunnen er namelijk ziek van worden. Brood is te zout en bevat niet de voedingsstoffen die eenden nodig hebben. Beschimmeld brood is zelfs giftig voor ze. Ook voor andere dieren is het ongezond. Brood dat in de sloot wordt gegooid, lost op en wordt een voedingsbodemp voor (blauw)alg. Het water wordt minder zuurstofrijk, waardoor

De Broodtrommel van Oost

vissen in de problemen komen. Honden en katten die van het water drinken, kunnen vervolgens ook ziek worden.

Rattenoverlast

Bovendien trekt al dat gratis eten op straat en langs de waterkant ook dieren aan waar we minder dol op zijn. Ratten bijvoorbeeld. Die knagen van alles kapot en kunnen ernstige ziektes verspreiden. Daarom voert Rotterdam deze zomer een algeheel voederverbod in, en ook in Vlaardingen wordt daarvoor gepleit. In Schiedam is zo'n verbod er nog niet. Wat er wél is, is de Broodtrommel van Oost. Dit is een speciale kliko, herkenbaar aan de bruine kleur en de meertalige stickers. Jij gooit je oude brood erin, de Buurtwerkplaats haalt het elke vrijdag op en brengt het naar Irado voor verdere verwerking. Per week zamelen we gemiddeld zo'n 75 kilo brood in.

In Oost staan vier Broodtrommels, en die zijn allemaal geadopteerd door mensen die regelmatig checken of er geen andere dingen dan brood in zijn gegooid. Dat is belangrijk, want hoe 'schoner' de inhoud, hoe beter de compost.

Waar vind je de broodtrommels?

- Bij basisschool De Singel (Singel 5 - geadopteerd door de school);
- Langs de waterkant op de hoek van de Buijs Ballotsingel en de Pascalstraat (geadopteerd door bewoner Astrid);
- Bij Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79, geadopteerd door DOCK);
- Bij het witte bruggetje tussen de Snelius- en Swammerdamsingel (geadopteerd door Theo, hiernaast op de foto).



Zo werkt het

- Alle broodsoorten zijn welkom: van boterhammen tot pitabroodjes en van croissants tot Turkse platbroden.
- Haal het brood uit de verpakking! Als er plastic of ander materiaal in de trommel zit, is de inhoud niet meer geschikt om te composteren.
- Staat er geen broodtrommel in jouw buurt, gooi je brood dan samen met andere groenten-, fruit- en etensresten in een gfe-container. Die staan bij veel Afval Apart Punten in de wijk. Ook dan wordt het gerecycled tot compost.

En wil je echt héél graag eendjes voeren, kies dan voor een gezond alternatief, zoals mais, doperwtten of speciaal eendenvoer.



Mobiele grofvuilinzameling 2022

Grofvuil is alles wat te groot is voor de afvalcontainers, zoals een stoel, wasmand, parasol of kindwagen. Op onderstaande data kun je het komen inleveren bij de mobiele grofvuilinzameling.

Hoe werkt het?

- Breng je grofvuil tussen 18.00 en 20.00 uur en laat het niet al voor aanvangstijd onbeheerd achter.
- Let op: niet alle soorten afval worden ingenomen. Elektrische apparaten, klein chemisch afval, TL-buizen, verf, puin, steen, zand en asbest kun je alleen inleveren bij de milieustraat.
- IJzer, hout, kunststof en andere herbruikbare materialen worden apart ingenomen door de buurtwerkplaats en de volgende dag naar Irado gebracht. Zo worden de afvalstromen optimaal gescheiden.
- De afvalcoach is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Marconiweg	Dieselstraat	Van 't Hoffplein
4 juli	13 juni	20 juni
1 augustus	11 juli	18 juli
5 september	8 augustus	15 augustus
3 oktober	12 september	19 september
	10 oktober	17 oktober

En op andere dagen?

Zet grofvuil alsjeblieft nooit naast de container neer, maar breng het naar de milieustraat (Fokkerstraat 550, open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.00-16.00 uur). Of maak een ophaalafpraak via 010 - 26 21 000, de Irado-app of irado.nl.



Uitgeslapen?

Zo lever je je oude matras in

Wist je dat je oude matras of topper volledig kan worden gerecycled? Van de schuimlagen worden bijvoorbeeld judomatten en isolatiematerialen gemaakt, en het textiel wordt verwerkt in onder meer poetsdoekjes en tassen.

Matrassen kunnen niet worden ingeleverd bij de mobiele grofvuilinzameling, maar wél bij de milieustraat. Een belangrijke voorwaarde voor hergebruik is dat het matras droog is. Bewaar daarom de hoes van je nieuw aangeschafte matras en verpak daar het oude in.

Kun je je matras niet zelf wegbrengen, maak dan een ophaalafpraak via de website van Irado. Let op dat je hierbij duidelijk aangeeft dat het om een matras gaat: kies de ophaalroute *IJzer, elektrische apparaten en matrassen*, óók als je verder nog ander grofvuil aanbiedt. Als je de ophaalroute *Grofvuil huisraad* kiest, wordt je matras niet meegenomen!

Alle ingezamelde matrassen worden gerecycled door Retour-Matras. Op de website van Irado staat een filmpje waarin je kunt zien hoe dat werkt.

irado.nl/afvalsoorten/matrassen

PUZZEL

S	N	N	E	L	L	I	L	E	G	N	I	S
S	A	U	S	T	A	A	R	T	S	M	H	O
T	A	A	R	T	S	I	E	L	I	L	A	G
A	L	S	I	N	I	E	L	P	A	M	M	E
D	O	N	G	E	W	H	T	A	V	R	O	H
S	K	G	S	I	R	N	A	V	D	N	A	L
E	P	B	O	Y	L	E	S	T	R	A	A	T
R	D	A	L	T	O	N	S	T	R	A	A	T
F	N	E	W	T	O	N	S	T	R	A	A	T
E	T	A	A	R	T	S	L	E	S	E	I	D
L	H	A	L	L	E	Y	S	T	R	A	A	T
T	A	A	R	T	S	S	U	I	S	L	E	C
K	E	P	P	L	E	R	S	T	R	A	A	T

Woordzoeker

Streep onderstaande woorden weg. Van de letters die overblijven, kun je een nieuw woord maken. Heb je het gevonden? Stuur de oplossing vóór 1 juli 2022 per e-mail naar wijkmagazine@oostpactdoor.nl en maak kans op een kleinigheidje uit de winkel van ByYoos.

BOYLESTRAAT
 CELSIUSSTRAAT
 DALTONSTRAAT
 DIESELSTRAAT
 EMMAPLEIN
 GALILEISTRAAT
 HALLEYSTRAAT
 HORVATHWEG

KEPPLERSTRAAT
 LAND VAN RIS
 NEWTONSTRAAT
 OHMSTRAAT
 PKOLAAN
 SINGEL
 STADSERF



De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer is: Newtonplein.

Uit de goede inzendingen is een winnaar getrokken. Inge van der Pluijm kwam vlak voor Pasen haar prijs, een paasdecoratie, ophalen bij ByYoos. Gefeliciteerd, Inge!



Huh ... waar is dat?

Jeni Vasileva woont met haar man en dochter in Oost en houdt van fotograferen. Voor OOST! gaat ze op avontuur door de wijk. In welke straten is ze geweest? Mail het antwoord naar wijkmagazine@oostpactdoor.nl. Onder de goede inzendingen verloten we iets leuks uit de winkel van ByYoos.

[instagram.com/ photo_adventure](https://www.instagram.com/photo_adventure)



Oplossing nummer 1: Mozaiek-ei (Oostsingel), zijgevel stadkantoor (Stadsst), Christusbeeld Lidina Basilek (Singel), hek van de pastorie van de basilek

WAAR MELD IK WAT?



BUITENRUIMTE

Grofvuilbijplaatsing, volle of geblokkeerde afvalcontainer, ongedierte, kapot straatmeubilair, zwerf fietsen

Via de app Buiten Beter

Download de app op buitenbeter.nl  

Bij de gemeente

-  14010
-  contact@schiedam.nl
-  schiedam.nl/a-tot-z/melding-buitenruimte

Bij Irado

-  010-2621000
-  irado.nl/melding-maken

GEVAARLIJKE SITUATIES*

Bij brand, een ongeval, (vermoedens van) huiselijk geweld, uitbuiting en bedreiging

Bij de hulpdiensten

-  112

Bij de politie

-  0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

ONDERMIJNING*

Bij (vermoedens van) witwassen, hennepteelt, drugshandel, illegale prostitutie, mensenhandel

Bij de gemeente

-  14010 (vraag naar Interventieteam Ondermijning)
-  contact@schiedam.nl
-  schiedam.nl/ondermijning

Bij de politie

-  0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

WOONOVERLAST*

Bij geluidsoverlast, intimidatie door burens, (vermoedens van) overbewoning of een vervuilde woning

Bij de gemeente

-  14010 (vraag naar Interventieteam Woonoverlast)
-  contact@schiedam.nl
-  schiedam.nl/a-tot-z/melden-woonoverlast

Bij Woonplus

-  010-2045100
-  woonplus.nl/mijn-woonplus/service/overlast-melden

* Liever anoniem melden? Bel 0800-7000 of meld online via meldmisdaadanoniem.nl